

Slutrapport

Projekt

”Ung i Örebro”

Januari 2003

*Projektledare:
Tine Hedin*



-Sidförteckning-

Information om projektet	1 - 2
Inledning	3 - 4
Målsättning	5
Idéen med AllAktivitetsHus	6 -7
Styrgruppen	8
Samarbete	9 -10
Ungdomskurs	11
Enkäter	12 - 13
Fc och andra kommunikationsvägar	14 - 15
Lindvallen med ÖDU	16 - 19
ÖDU´s dagsläge och framtid	20 - 21
Nätverkskonferens	22 - 30
Uppföljning av projektet	31
Slutord	32 - 33
Förkortningar	34
Bifogade bilagor:	1, Bild över Nätverk och All-aktivitetshus. 2, Enkäter 3, Tema Motivation 4, Delaktighet eller utanförskap. 5, Artikel ur Döv Tidningen 6, Artikel ur Nerikes Allehanda

Information om projektet Ung i Örebro.

Projektet startades hösten 2000 för att senare avrundas under tidiga våren 2001 i samband med en sjukskrivning som fick den forne projektledaren att avgå. Under sommaren 2001 anställdes en ny projektledare - Tine Hedin.

En medlem, Anders Persson, föreslog Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, att undersöka hans förslag om att undersöka och införskaffa underlag till framtida förbättringar dvs. att skapa en tryggare miljö för ungdomar som studerar där.

Det menas då speciellt med deras möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i Örebro. Med anledning av de unga dövas situation innehållande problem som funnits länge i den aktuella studiestaden Örebro.

SDU antog förslaget och sökte pengar ur Allmänna Arvsfonden AA och fick godkänt för att starta hösten 2000.

Fakta:

Riksgymnasiet för döva är förlagt i Örebro som den enda riksgymnasiella utbildning som sker på dövas första språk, dvs. teckenspråket. Det innebär att årligen flyttar ca 200 stycken elever till Örebro som 16-åringar.



”Med flytt kommer ny miljö och ny fosterfamilj”

Det blir ett nytt liv med helt nytt miljö.

Skolorna, Bilbergiska Gården, Personalen på de olika elevhemmen, skolorna och Ungdomsenheten gör sitt bästa att få ungdomarna att trivas med sitt nya liv. Framförallt de nya vännerna hjälper till att få ett nytt och stimulerade liv. Men det är inte alltid som det hjälper.

Därför går SDU in här för att få ett fungerat nätverkssystem som är projektets mål.

Projektet:

Målsättningen är att projektet "Ung i Örebro" ska satsa på åtgärder som att skapa en tryggare miljö för ungdomarna med en meningsfull och aktiv miljö. Nätverket fungerar inte alltid i det största möjliga målet. Därför är framtidens mål att bygga upp en fungerade nätverk med ett strukturerat sätt att arbeta med på, därmed de olika berörda insatserna är med och samarbetar. Målet är t.ex. att de olika dövrörelserna med olika inriktningar, skolorna, ungdomsenheten, Bilbergiska Gården, Elevråden och till sist men inte minst ungdomarnas vilja vara med att forma och bygga upp nätverket.

Kort sagt, att främja för en inbördes trygghet hos varje döv ungdom som bor och går i gymnasiet i Örebro.

Arbetsplan:

- Förberedelse tid :

Den forne projektledaren började sin tid med att etablera sig ett kontaktnät inom Örebro. Som t.ex. de olika dövrörelserna med de olika inriktningarna, d.v.s. säga ungdomsföreningar med inriktning sportgrenar, Örebro Dövas Ungdomsklubb, polisen, Ungdomsenheten, Bilbergiska Gården, Förbundet Döva hörselskadade Barn (DHB), Elevråden, Dövteam, samt med de ungdomar som bara driver.

-Uppsökande Verksamhet:

Information om projektet, som även har fortsatt till slutet av projektiden. Nackdelen ibland är att kontaktpersonerna byts ut och då börjar informationen om igen, vilket har varit ofta under projektets tid. Det har anordnats en debattkväll "Brainstorm" - under rubriken Debattkväll.

Samt enkäter med valfritt svar på antingen papper eller video i högstadiet på de olika specialskolorna i Sverige och gymnasiet.

Specialskolorna i Sverige ligger i Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg samt i Lund. Besök har även gjort på Kannebäckskolan i Göteborg som är kommunalt, de har elever för döva, hörselskadade och CI-opererade.

Samt att umgås med ungdomarna på deras stamställen som exempelvis Bilbergiska Gården.

Arbetat med Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) för att få den klubben att återuppstå.

Uppsökande verksamhet beskrivs mer detaljerat och innehållsrikt i rapporten under de olika rubrikerna.



Inledning

Detta år har varit ett otroligt lärorikt år, både positivt och negativt.

Med detta har det varit full fart samt stillsamma stunder under projektens tid. Kort sagt, ingen dag har varit sig likt.

Augusti månad 2001 startades projektet för min del som projektledare, när den forne projektledaren slutade.

Den första tiden genomgicks med att gå igenom alla rapporter, skrivelser, enkäter, kontakter med dem som tidigare har kontaktats och anteckningar som tidigare gjorts för att sätta in sig i arbetet.

Projektens kontaktpersoner inom SDU styrelse har varit Joakim Hagelin-Adeby, tidigare ledamot och nuvarande ordförande, samt Ingela Hanson, ombudsman för SDU. I januari 2002 övertog Addiswa Stenström rollen som ombudsman efter Ingela Hanson.

Samt att det finns en styrgrupp, som träffades var sjätte vecka. De som ingår i styrgruppen är: Anders Persson, medlemmen som fick denna projektidé och gav idén till SDU, Joakim Hagelin-Adeby från SDU, Ingela Hanson ombudsman. I januari 2002 tog Addiswa Stenström, nuvarande ombudsman över efter Ingela Hanson.

Mer om Styrgruppen finns i kapitel - Styrgruppen.

Kontakt har hållits via First Class, fax, mobiltelefon samt under träffar i Örebro och Stockholm.

Inkvartering har varit i mitt hem på Toringsgatan 18 i Örebro, pga. brist på lokaler i Örebro. Då det har varit dåligt med samarbete med att vilja hyra ut lokal till oss på projektet. Tidigare har kontoret funnits på Dövas Förening i Örebro, men samarbetet var inte det bästa, så att trivseln var inte på en bra nivå. Det var problem med datorer, telefon och med en lång avstånd från den sk. ”ungdomssidan” så var det inte ett bra läge på kontoret.

Andra lokaler har varit ett samtalsämne, men de klarade inte de villkoren som vi satte upp eller så hade de brist på lokal, som t.ex DHB.

En del av kontorstiden utfördes på SDU's huvudkontor i Stockholm. Det har varit en viss pendling mellan arbetsorten samt huvudkontoret.



På kvällstid har arbetet utövats på Bilbergsska Gården i Örebro samt ute på stan.

Arbetstiden var flexibel för att kunna nå ut till ungdomarna på kvällstid samt på dagtid för att få kontakt med de berörda organisationerna, SDU samt Örebro kommun.

Fältarbetet har varit stort. Projektet skulle synas framför allt för ungdomarna. Där har samarbetet med fältassistenterna och Bilbergiska gården varit mycket positivt.

Mycket av tiden har gått till planering av projektidéer; sammanträden; konferenser som projektet har varit inbjuden till; möten med ungdomar, ungdomsorganisationer och myndigheter.

Under senare tid av projektet kom vi in i samrådsgruppen på ungdomsenheten. I den samrådsgruppen ingår Ungdomsenheten, Bilbergiska gården, RGD/RGH fritid- och boendechef, kuratorer från de olika skolorna.

Samarbete har pågått med fältassistenterna i ungdomsenheten, Bilbergiska Gården och SDR. Mer om detta under kapitel - Samarbete.

I oktober 2002 planerades nätverkskonferens för att få projektet redovisad, samt att väcka intresse hos Örebro kommun och de olika samarbetsorganisationerna som inte har varit så intresserade av att samarbeta med projektet.

Nätverkskonferensens del ska fungera som en slutdel av detta projekt.

Under nätverkskonferensen hade projektet ett mål med att bilda en arbetsgrupp för detta projekt som en uppföljning mellan olika organisationer i Örebro. Då det ska ingå i deras arbetsuppgifter.

Mer om nätverkskonferensen under rubrik ”Nätverkskonferens”.

Detta år har varit mycket inspirerande för mig som projektledare på många olika sätt.

Tine Hedin, projektledare: Ung i Örebro.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att få en fungerade nätverk som binder samman de olika organisationerna i Örebro kommun som arbetar med döva och där det enda riksgymnasiet för döva finns i landet. Vart syfte med att binda samman de olika organisationerna är att få en fungerande nätverk, som inte fanns före projektens början.



”Med en fungerade nätverk kring unga döva kommer vi långt”

Idag fungerar det så här: Att Dövas Hus ligger i en ände av staden med olika småföreningar i det huset. Där genomsnittåldern på de besökande ligger över 40 år. Sedan har vi Bilbergiska Gården på den andra änden av staden där genomsnittåldern ligger på ungefär 16 år. Dem som finns där mellan har ofta ingenstans att ta vägen, då det är åldersgräns på Bilbergiska Gården upp till 23 år, sedan Dövas Hus lockar tyvärr inte till sig ungdomarna upp till 30 år.

Så grundidén till projektets målsättning kan man se på bilaga 1.

Där Nätverkets inre spindelnät ska ha en koppling till varje organisation inom Örebro Kommun. Se bilaga 1 A hur det är uttänkt. Innan man kan ge den tryggheten med att bygga upp kontaktnätet kring ungdomar idag så måste de olika berörda parter komma överens. Innan dess kan man inte ge tryggheten till ungdomarna. Ett ordspråk som man bör tänka på inom Örebro Kommun och de olika organisationer är:

”Som man vill bli behandlad – bör man behandla andra.”

Så det är inte så konstigt att många inte är intresserade av vad man kan göra för varandra när de inte kan ge något tillbaka till varandra.

Samt idéen att starta upp om att få en All-Aktivitetshus för de döva i Örebro. Med detta menas att få en grundtanke till att få bort den så kallade isoleringen av de olika åldrarna på dem döva. Se under rubriken ”Idéen med All-Aktivitetshus”.

Idéen med All-AktivitetsHus.

Den ursprungliga idén till All-Aktivitetshus hänvisas till delrapport nr 1.

Uppföljning:

Tanken med All-AktivitetsHus är att alla föreningar och klubbar som arbetar för döva ska finnas i samma byggnad, unga som äldre. Dels för att behålla den viktiga kultur- den dövmedvetenhet som berör många döva.



"All-AktivitetsHus med både unga och äldre"

Det är en kultur som är oerhört viktigt för döva att den finns kvar och berättas i och med det är en minoritetskultur. Unga och äldre döva träffas inte i det vardagliga livet som det behövs i dagens samhälle. Då det är enormt viktigt.

Därefter ska inte Bilbergiska Gården inte finnas i samma byggnad för att det är viktigt att de unga samt de äldre känner att de har sin egen bas. Däremot ska dessa två byggnader finnas nära varandra så att man kan bestämma själv om man vill besöka All-AktivitetsHuset om man vill.

Det är viktigt att de har den så kallade valfria möjligheten att välja, som man inte har idag. Tanken har börjat gro i Örebros berörda parter.

Se bild på bilaga 1.

För unga döva har det ökat med att dricka alkohol, med misshandel, misskötsel i skolan samt grovt språkvård i Örebro. Detta har ökat i samband med samhällets förändring, så förändringen gäller även för hörande ungdomar.

Förändringen sker markant i samband med att åldern sjunker markant med starten av alkoholkonsumtion.

Man måste starta tidigt för att ge eleverna bästa möjliga fritid i Örebro. Egentligen så startar man tidigt med att informera eleverna redan i årskurs 9 av 10. Men man ska kanske hitta ett annat system med att informera? Kanske med ett faddersystem? Bilda nätverk för unga i Örebro?

I idén från grunden fanns även unga arbetslösa med i ramen för projektet. Styrgruppen beslutade att avstå från den gruppen då det är så stort område med landets unga döva i gymnasieskolan samt arbetslösa. Ett nytt projekt för unga arbetslösa skulle behövas.

Ett annat mål som syftar till fritidsgården, var att utöka ungdomars engagemang i utveckling. Det är ett svårt mål, då fritidsgården behöver en nytändning med nya ledare, som t.ex. ideella unga ledare som de vuxna lyssnar mer på. Tanken med unga ideella ledare är att rekrytera från gymnasieskolan och då samtidigt ge dem chansen till arbetslivserfarenhet?

Dagens miljö på fritidsgård är svårt att förklara då det är flera som ska bestämma då det finns flera "chefs nivåer" som beslutar. Om ungdomarna föreslår en sak, så ska många bestämma om den saken trots att fritidsgården har en ekonomisk pott som de kan besluta själva.

Problemet är att det tar tid.

Då ungdomars motto är: Här och Nu, blir det svårt.



Dagens samhälle: Med all stress, så ska allt hända HÄR och NU!

Styrgruppen

I styrgruppen ingick projektledaren - Tine Hedin, styrelsemedlem från SDU – Joakim Hagelin- Adeby, SDU ombudsman, Addiswa Stenström samt projektskaparen Anders Persson.

Gruppens arbete har varit att följa upp projektplanen och att fungera som stöd till projektledaren. Styrgruppen träffades var sjätte vecka i Stockholm eller i Örebro.

Dessa träffar genomfördes under ett par timmar per gång, då under den tiden diskuterades det om projektets gilla gång, om idéer, tider, SDU-styrelsens åsikter, m.m.

Styrgruppen har även gett projektledaren vissa direktiv om vad som ska ordnas och göras.

Dess arbete har även bestått av att hjälpa till med olika uppgifter inom projektens ramar. Uppgifter som skall ordnas inför sammanträden, informera SDU-styrelsen om arbeten som gjordes vid detta tillfälle.

Även inför nätverkskonferensen arbetade styrgruppen mycket med förberedelse inför konferensen som med kontorsarbete, kallelse, bokning av föreläsare och dylikt arbete som tillhör konferenser.

Därefter har styrgruppen träffats ytterligare en gång för utvärdering av projekttiden och dess betydelse för Örebros skolungdomar.

FYLL i efter mötet fredå 7 feb...



”Vad ska projektet göra inför nästa möte?”

Samarbete

De olika organisationer och insatser som projektet ”Ung i Örebro” har haft ett samarbete med under det sista året var:

- Ungdomsenheten, fältassistenterna
- Bilbergska Gården
- Samrådsgruppen, som resulterade i ett enda möte på senvåren 2002.
- SDR, i samband med ett projekt som de kommer att starta upp.

Andra som t.ex. polisen, Örebro kommun med dess olika avdelningar har varit ett mycket krävande arbete för att försöka nå upp som inte har lyckats tyvärr. Mer om detta under rubriken ”Nätverkskonferens”

Samarbetet har varit ett tunt ämne kring detta projekt, då det har varit svårt att nå ut med information som mottages av de olika samarbetspartnerna som behövdes inom projektet. Varför samarbetet har varit ett svårt ämne kring projektet är att: De olika organisationer inom Örebro kommun har sin sekretess, som vi måste ta hänsyn till. Det har lett till att det är svårt att öppna de sk. broarna kring den efterlysta nätverket som projektet hade som ett huvudmål . Samt att det har funnits ett bristande intresse från många håll för detta projekt.

Ett förslag till framtida projekt är att man informerar de berörda parter innan ett projekt startar och skapar ett samarbete på det sättet, för att förebygga den misstänksamhet som råder inom Örebro kommun.

Projektet har även varit med på SPM-dagarna i Örebro under hösten 2001 för att sprida ut information om projektet. Så ett visst samarbete har även funnits där. Syftet med SPM-dagarna var att sprida ut till de berörda parter i de fem olika specialskolorna som finns ute i landet. Alla specialskolors personal inbjuds till SPM-dagarna då det är obligatoriskt närvaro för dem.

Besvikelsen kring samarbetet är stort, som märktes väldigt tydligt under nätverkskonferensen. Mer om det under rubriken ”Nätverkskonferens”.

Samarbetet med dem berörda som det har fungerat tillsammans med har resulterat i att: Att gå ute tillsammans i staden för att synas bland ungdomarna, att finnas på ungdomsgården Bilbergska Gården, få vara med på ett möte med samrådsgruppen, deltagit i konferenser som SDR har anordnat.

I samrådsgruppen ingår personal i RGD/RGH samt från Bilbergska Gården och Ungdomsenheten.

Tack vare tidigare personliga kontakter blev det lättare att komma in med samarbete med ungdomsenheten samt Bilbergska Gården, dels för att det är en tidigare arbetsplats. Det är synd att personliga kontakter ska avgöra om man lyckas komma in i samarbete inom Örebro kommun.

I ansökan för projektet står det att vi ska försöka få samarbete med dessa instanser och organisationer:

Polis

Socialtjänsten

Fältassistenter

Fritidsgård

Dövas Förening i Örebro

Örebro Dövas Idrottsförening

Örebro Dövas Ungdomsklubb

Unga hörselskadade

Örebro Kommun

Riksgymnasiet för Döva/Hörselskadade

Elevkårer från de olika döv/ hörselskadade skolorna.

De vi **inte** fick samarbete med är, med följande orsak är:

Polis – P.g.a. Sekretess

Socialtjänsten – P.g.a. Sekretess

Dövas Förening i Örebro – P.g.a. Oengagemang samt dålig organisation inom det egna organisationen.

Unga Hörselskadade – P.g.a. vi inriktade oss på dövområdet.

Örebro Kommun – P.g.a. bristande intresse från deras sida, samt hänvisningar till andra personer hela tiden som sade att det inte var deras bord, just Dövas fritid. Trots de arbetar med Fritid och Turism inom kommunen.

Andra har det varit svårt att ha ett rutinmässigt samarbete med i och med dess organisation, då de har andra möten och arbetsuppgifter. Inom RGD/RGH behövs det oftast att man hör av sig minst ett år innan så man kan få in tid med dem för planering och möten.



”Med ökat samarbete ökar förståelsen samt viljan att få fram något positivt!”

Ungdomskurs

Planer på att ordna en kurs för ungdomar som ska bli så kallade faddrar i Örebro för nya elever planerades av den forne projektledaren. I och med min övertagande av projektet fortsattes planerna. Kursen skulle gå igenom våren 2002.

Målsättningen med denna kurs var att få cirka åtta ungdomar i årskurs 2-3 på gymnasiet att få utbildning i att bli så kallade faddrar för de nya årskurs ettorna.

Av enkäterna att döma, framstod det att de nya ungdomarna hellre vänder sig till de äldre ungdomarna än till vuxna. Pga identitetskänsla samt att de äldre ungdomarna visste vad de nya ettorna kände. Angående om fritiden, skolan samt miljön i Örebro.

De vuxna har "glömt" hur det är att vara ung döv i en ny stad.

Så man ska börja i den änden av den röda tråden som bör lyftas upp. Planeringen gjordes med den planerade kursledaren som tog detta med ett stort intresse.

Dessvärre dök det upp en sjukskrivning upp hos både parterna som gjordes att denna plan blev tvunget att läggas på is tills kursledaren kunde ta tag i detta igen.

Men i och med att tiden fortskred så vart det tvunget att kursen fick läggas på hyllan för all framtid i och med projektets slut under september 2002.

Förhoppningarna kvarstår att en dag kunna få upp denna plan igen i framtiden. Kanske med att starta upp ett nytt projekt med just detta mål – Fadder i Örebro. T.ex. innehåll med "äldre på stan" som vandrar.



"Dagens ungdom är något att satsa på!"

Enkäter

Enkäter gjordes till elever i årskurs 9 – 10 i högstadiet samt till alla årskurser på gymnasiet. Från högstadiet kom det svar från alla skolorna i och med att de gjordes på skoltid.

De på gymnasiet var det en ytterst tunn respons på i och med att den förne projektledaren inte fick komma in på skoltid.

Intervjuerna var tvungna att tas på ungdomsgården Bilbergsska Gården, och då får man automatiskt ett tunt resultat. Eftersom det är endast ca 40 % av alla eleverna som kommer till Bilbergsska gården. De flesta av dem är årskurs ettor.

Det var svårt att sammanställa enkäter pga. öppna frågor.

Frågorna fick ändras till frågor med svar som hade kryssalternativ, men allt det stämmer till hundra procent från de föregående frågorna med svar till de nuvarande. Innehållet har ej ändrats.

Enkäten gjordes under kvällstid på Bilbergsska Gården, så nådde man inte alla ungdomar, man nådde bara dem som brukar komma dit. Det innebär att det blev en mindre procent som svarade på dessa.

Om man hade fått komma in på skoltid - hade det blivit ett helt annat resultat?

T.ex. på frågan, hur man upplever fritiden på Bilbergsska, de som aldrig kommer till Bilbergsska kunde inte svara på enkäten när den ställdes till ungdomarna då.

Det hade varit intressant och få veta det.



”Dags för enkätfrågor från Ung i Örebro”

En reaktion från enkäterna är, att många ungdomar hoppas att SDU hittar de brister som verkligen finns i Örebros fritid och struktur, men de talar inte om just ”VAD”.

Sen även att ungdomarna kritiserar starkt personalen som arbetar inom ungdomsverksamheten i Örebro, då dyker det upp en fråga:

- Vad är det som gör att man kritiserar dem?

Även, att de döva ungdomarna tycker att man stöder de hörselskadade inom fritiden för mycket, Då dyker det upp en fråga:

- Varför tycker de så?
- Varför reagerar de på det sättet?
- Är det så att de hörselskadade är vana vid att få kämpa i hemorten där de ofta är intrigerade och blir glada när de blir erbjudna en bra fritid i Örebro?
- Eller känner de döva ungdomarna att de har fått kämpa så mycket för att synas att de blir s.k. trötta på att kämpa om ungdomsgården också?

Det blir många funderingar kring detta.

Det här hänger ihop med attityder också som måste ändras inom Örebro. En tankesätt som har följt projektet hela tiden är att OM man kan ändra på attityderna bland de döva samt hörselskadade så kan man göra mycket och kämpa tillsammans istället för att kritisera det hela systemet.



Bilaga på enkäter följs med i slutrapporten med kommentarer.

First Class och andra kommunikationsvägar till ungdomar.

Projektet har haft ett ungdomsforum i First Class med de olika ämnena :
"Ung i Örebro, Fråga Ung i Örebro, Information från Ung i Örebro"

Styrgruppen har haft ett internt forum som heter "Styrgruppen Ung i Örebro".

Trots att First Class har öppnat vägarna från 90-talet via Internet och blivit mera utbredd har ungdomarna inte så stort intresse av just First Class.

Kanske beror det på att många inte vet om First Class? Eller att många ungdomar idag inte är medlemmar i SDR som är ett krav för att kunna vara med i First Class.

I och med detta har informationen från "Ung i Örebro" via First Class har varit sparsamt i och med det dåliga intresset från ungdomarna i sig.

Man har fått gå andra vägar som t.ex. via Bilbergsska Gården med affischer samt till ungdomar som berättar för varandra.

Med andra ord har projektet fått använda sig av "djungeltelegraf" för att sprida den största informationen om "Ung i Örebro".

I slutet av projektet uppstod ett nätverk i Internet som heter, Dövas Nätverk, så kallad "DN2" av användarna, dvs. ungdomarna.

Där behövdes det inget medlemskap, utan det räckte med att individen var intresserad av döva, hörselskadade och teckenspråk. Därefter räckte det även om individen själv är döv eller hörselskadad. Då skaffade de sig ett medlemskap i Dövas Nätverk.

Det blev en succé för ungdomarna inom dövvärlden, så projektet utnyttjande att sätta in sin information där.



"Med internet och chattprogram följer ungdomarna med i vad som händer i samhället"

Men ungdomarna är inte så intresserade av projektet eller SDU i sig av text tyvärr, så det är svårt med att nå dem med information i övrigt. Döva kräver ofta att få sin information visuellt, eftersom dess första språk är teckenspråk. Att få intresse eller ge information genom skriven svenska är mycket svårt.

Så den så kallade chattsidan har fungerat varken i First Class eller i Dövas Nätverk.

Det är "pep-talk", det vill säga öga mot öga som gäller bland ungdomar. Det sanna visuella språket styr mycket samt det så kallade "kamrattrycket" påverkar mer än det skrivna svenska språket är slutsatsen.

Dagsläger i Lindvallen.

I samarbete med Örebro Dövas Ungdomsklubb, ÖDU, och Sveriges Dövas Idrottsförbunds, SDI - även de har ett projekt - Talangjakten, planerade vi en weekendresa till Lindvallen med intresserade ungdomar. Det var för att se om intresset var stort bland ungdomarna. I denna resa var det meningen att fånga upp intresset för de olika föreningarna i Örebro, ÖDU, SDU och SDI.

Som många andra föreningar i dagens Sverige så dalar intresset för föreningsliv bland dagens ungdomar. Ett av målen var att fånga om det dalande intresset och få intresset att vakna för just föreningsliv mitt bland det äventyrliga med en skidresa.



”Äventyr i Lindvallen”

Med planeringarna gick allt galant, tyvärr var intresset bland ungdomarna inte så stort. Helgen fick minskas till en heldag istället, så den 16 mars 2002 åkte vi ett gäng till Lindvallen.

Under resans gång diskuterades det om ÖDU's framtid. Ungdomarna kom med idéer som var realistiska och åtråvärda.

Vidare om diskussionerna ser ni under rubriken - ÖDU's dagsläge och framtid.

Dagens samhälle måste lyssna mer på dagens ungdomar som lever i nuet och samhället. Om de olika projekten och satsningar inom ungdomsvärlden ska lyckas måste man lyssna först och främst på ungdomar som är huvudmålet.

Några citat som blev sagda under resans gång:

- Skolan sätter mer och mer press på oss, så vi orkar inte med stor press på fritiden också.

- Jättebra det finns möjligheter till olika aktiviteter som vi kan välja vad vi vill göra på fritiden, men tvinga oss inte.

-Vuxna kan arbeta för oss genom att finnas där, inte envisas med argumenten "Ni är lata, ointresserade." Vi kanske inte orkar pga. stressen och skolans press på oss?

En ren tankeställare av dessa citat?

Under diskussionerna kom det fram mycket mer intressanta åsikter om dövrörelsens krav och samhällets krav.

Mer om detta under rubriken - ÖDU's dagsläge och framtid.

Resan till Lindvallen sponsrades av ÖDU. Projektet och SDI åkte gratis mot att betala egen mat och utrustning. Vars projekt betalade åt sin projektledare.

Målgruppen var 15-30 år, de som åkte var i åldern 12 - 23 år. Där intresset var som störst var mellan 12 - 16 år.

Väl uppe i Lindvallen fortsatte vi att diskutera ÖDU samt om SDI's mål med talangjakten och dess deaflympics i Sundsvall år 2003.

Målet med resan var att se vilka idéer och åsikter som ungdomarna har om ÖDU, SDU och SDI.

Många nya tankar kom upp under dagen. Se under rubriken - ÖDU's dagsläge och framtid.

Ett annat önskemål som kom från ungdomarna var att ÖDU skulle satsa på mera med helgläger, som t.ex. till Lindvallen.

I samband med de olika loven som skolorna har, men för de yngre som mellan- och högstadiet.

Kanske är något för ÖDU att ordna i framtiden?

Program för dagens resa till Lindvallen, Örebro Dövas Ungdomsklubb 2002-03-16

Samling kl 04.45 på Klostergatan, Örebro

Liten konferens i bussen:

Kl. 05.10 - 05.20 Kort presentation av dagens program.

Kl. 05.20 - 06.00 Gruppdiskussion om ÖDU's framtid

Kl. 06.10 - 06.50 Redovisning om ÖDU's framtid

Paus med lätt fika

Kl. 07.10 - 07.45	Joachim Sundström om Sveriges dövas idrottsförbund - SDI, Om Sundsvall OS feb. – mars 2003
Kl. 07.50 - 08.20	Gruppdiskussion
Kl. 08.20 - 08.50	Tine Hedin om ”Ung i Örebro”, projekt fr Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU
Kl. 08.50 - 09.10	Gruppdiskussion
Kl 09.10 - 09.30	Ankomst till Lindvallen
Kl. 09.30 - 10.00	Gruppdiskussion
Kl.10.00 - 10.30	Maria Jonsson om ”Tankar omkring ÖDU - Birgittaskolan, Almbyskolan.”
Kl.10.30-10.50	Gruppdiskussion
Paus med fika	
Kl. 11.15 - 12.00	Teoretisk skidteknik med Joachim Sundström
Kl. 12.00 - 12.30	LUNCH
Kl. 12.30 - 13.00	Praktiskt skidteknik i backen.
Kl.13.00 - 16.15	Fritt.
Kl. 16.15	Hemgång.
Kl. 16.15 - 17.00	Utvärdering av dagen.
Kl. 20.15	Ankomst till Örebro.

Vid ankomsten till Örebro kom det kommentarer från ungdomarna som åkte med:

- Tack för resan, det gjorde ni bra!
- Härligt med en skidresa mitt bland det tråkiga här hemma.
- Kom gärna med flera gånger en sån resa.
- Skönt att ni lyssnade på oss och våra kommentarer. Det behövs äldre som lyssnar på oss ungdomar och inte kritiserar oss för våra kommentarer. Det kändes verkligen att ni tre lyssnade och tog till er våra åsikter. Tack!

Det var dagens resultat av resan enligt ungdomarna.

Målet som projektet hade satt upp lyckades delvis. Ett annat mål var att rädda den enda ungdomsorganisationen i Örebro som inte sysslar med sport, utan med andra aktiviteter för döva ungdomar i åldern 7 – 30 år.

Det målet lyckades projektet, ÖDU och SDI inte med, ÖDU lades ner en månad senare. Men de är i ett vilande stadium. Projektet kommer att fortsätta att stötta dem i den vilande ÖDU för att försöka få den föreningen att vakna igen om ett par år. I och med att projektet tar slut under september 2003 så kommer SDU att fortsätta där projektet tar sina sista steg för att få ÖDU att bli en aktiv förening igen.

ÖDU's dagsläge och framtid.

I målsättningen var det att man skulle samarbeta med ÖDU om unga arbetslösa, men det gick praktiskt taget inte när ÖDU var vilande förening samt lades under Dövföreningens ansvar som ungdomssektion under april 2002.

Så nu blev målet till att bygga upp ÖDU med ny styrelse samt få en ökad samarbete med dövföreningen som är huvudman för ÖDU.

Kontaktperson i ÖDU har varit Maria Jonsson, sammankallande.

Vi har även haft kontakt med Dövföreningens ansvariga för ÖDU. Även där har det varit stora brister på hur man ska informera och rådge inom sin egen organisation.

De kontaktpersoner som jag och Maria Jonsson träffade i slutet av perioden, dvs våren 2002, visste inte ens om att ÖDU hade ropat på hjälp i över ett år från huvudmannen dövföreningen. Då kom det upp flera bevis om att inom organisationen behöver det omorganiseras och låta nya ansikten komma fram och vill ordna med dess organisation.



”ÖDU's framtid – vad händer?”

Kontaktpersoner hösten 2001 - våren 2002 var Curt Ljungberg - tjänsteman och Per Eriksson, vice ordförande inom dövföreningen. Därefter under våren 2002 fick vi kontakt med två styrelsemedlemmar som egentligen har ÖDU inom sitt ansvarsområde, Stefan Stålbom och Calle Rasmussen, dessa två har inte vetat något om problemen tidigare.

Taktiken - Lyssna kan man göra samt prata, men att göra något aktivt av det? Det är frågan. Det lös genom hela diskussionen här om ÖDU.

Det är det som är den stora frågan, vill man som förening finnas kvar och växa? Satsa på ungdomen! Det märkts tyvärr inte i Örebro-regionen inom dövrörelsen.

Efter ÖDU's årsmöte i april beslutade det att ÖDU skulle bli en ungdomssektion under Dövföreningen, blev det nya kontaktpersoner; Mona Riis - suppleant i dövföreningen och Johan Hedrén som en intresserad ungdom.

Johan är intresserad av att skapa ny styrelse med andra ungdomar som är intresserade och vill väcka liv i dövföreningen med att ta sitt ansvar.

Projektet kommer att ha kvar kontakten med Johan Hedrén tills projektet avslutas. ÖDU skulle behöva ha ett ny projekt som hjälper till med dess uppbyggnad.

Efter årsmötet sade Maria Jonsson ifrån sig uppdraget med att vara sammankallande. ÖDU förlorar en mycket aktiv tjej som gjorde väldigt mycket för ÖDU och dess försök till att överleva.

Framtiden ser ljus ut i och med att Johan Hedrén har lyckats få tag i fyra andra ungdomar som är intresserade av detta. Hösten 2002 blir att bygga upp ÖDU samt att få Dövföreningen att ta sitt ansvar med att samarbeta.

I och med att projektet är slut nu i augusti 2002 önskar vi dem lycka till. SDU kommer i framtiden att vara kontaktmän till den nya ÖDU.



”Kommer samarbetet mellan ÖDU och DFÖ att fungera?”

Diskussioner som kom fram under resan till Lindvallen om ungdomarnas åsikter och idéer om ÖDU skrivs ner här som refereras från ungdomarna själva. Skriver ner några av dem.

- Låt oss få vara fria åtminstone på fritiden efter skoltid.

- ÖDU? Tror mest att DFÖ (Dövföreningen) ska ta sitt ansvar och låta någon form av kommitté arbeta för oss. Efter nederlag om och om igen som händer med ÖDU ofta, så orkar man bara inte kämpa för ÖDU också när man har så mycket annat, som t.ex. skolan.

- Satsa på Birgittaskolans låg-, mellan- och högstadium istället för gymnasiet. De har redan Bilbergsgården.

- Arbetslösa kanske kan komma in i ÖDU's verksamhet och ordna till med något?

- Arbetslösa, ta in dem för att arbeta med ÖDU som AF betalar med. Sånt de redan gör på andra arbetsplatser.

Händelsen som har skett fram till september 2002 är ingenting har hänt för att återuppliva ÖDU. Projektet kan inte göra något mer nu i och med projektets avslutande.

Nätverkskonferens

Datum: 2002-10-07
Plats: Örebro Kongress Center
Konferensier: Anders Persson.

Skriver om konferensens gång, sen sista sidan innehåller projektledarens kommentarer.

Styrgruppen beslutade att Anders Persson skulle hålla i konferensen pga. att han kom med idén med detta projekt.

Samt att Elisabeth Hagbergs uppdrag var att vara sekreterare, så man fick minnesanteckningar över dagen för att arkivera. Projektledaren, Tine Hedin, skulle endast vara med och avlyssna och redovisa resultatet samt vara på plats.

Dagen började med att SDU:s ombudsman Addiswa Stenström hälsade alla välkomna till denna dag, efter tog Anders Persson över.

Anders berättade om hur han fick idén till detta projekt, och hur han gick tillväga med att formulera idén till ord för att lämna förslagen till Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Idén var att få SDU att bli intresserade av projektidén och lämna en ansökan till Allmänna Arvsfonden. Detta resulterade i att SDU nappade på idén och ansökte om detta hos Allmänna Arvsfonden, idag sitter vi här på nätverkskonferensen och avslutar projektet.

Därefter kom Alexia Lefebvre, den förste projektledaren, och berättade om sin tid som projektledare. Hon startade september 2001 med att etablera kontaktnät över Örebro samt kartlägga problemen som fanns bland döva ungdomar.

Alexias förslag under sin tid var: All-Aktivitetshus, dvs att samla alla döva på en och samma plats – där de alla kan ha ett utbyte av varandra – unga som gamla döva. Det fattas vuxna förebilder för de yngre döva, som är hemskt viktigt då de flyttar hemifrån så tidigt.

Ungdomsledarkurs – för att starta ett sk faddersystem med de äldre ungdomarna för de yngre ungdomar som startar gymnasiet i årskurs ett.

På Bilbergiska Gården startade Alexia med enkätfrågor till ungdomar på kvällstid om dess fritid, intresse, skola och miljö.

Därefter tog Tine Hedin över som projektledare, då hon tog tag i och gjorde en uppföljning av alla Alexias uppdrag för att få allt gjort.

Enkäterna, kontaktnätet kring Örebro, Kvällar på Bilbergiska Gården samt i staden för vandring, olika konferenser och möten. Planerade för ungdomshelgen med en annan ledare, dvs. allt som Alexia startade med, det fortsattes enligt planerna.



”Konferenser med ungdomsledarskurs?”

Det pratades även om valmöjligheterna som ungdomarna måste få, trots de är begränsade med sin hörsel, för sin skolgång och fritid. Idag har de inte så många valmöjligheter. Det är Bilbergsska Gården som finns och diverse olika småklubbar. Om man som döv ungdom är blyg och inte vågar så mycket är det ingen stor valmöjlighet alls.

Många ungdomar har under uppväxten fått mycket gratis, de har inte behövt kämpa för någonting, utan fått mycket serverat. Många ungdomar har blivit överbeskyddade hemma vilket kan leda till att de senare får svårt att stå på egna ben.

Föreläsningar av Birgitta Martinell och Ragnar Veer

Trygghet och socialt nätverk, Birgitta Martinell

Birgitta pratade om att trygghet och socialt nätverk är en viktig faktor i en människans liv. Om livet och miljön ska kunna fungera. Bland annat skulle ett socialt nätverk bland ungdomar i Örebro skulle ha varit klart för länge sedan, men det är aldrig för sent att bygga upp ett nätverk, som egentligen är samhällets ansvar.

Birgitta tog även upp om att SSR, Sveriges Psykologförbund, Vårdförbundet och BO (Barnombudsmannen) har gjort en undersökning om psykisk ohälsa bland ungdomar. De gjorde ett slumpmässigt urval bland ungdomar och svarsfrekvensen var 75 % (323 svar) Resultatet är skrämmande.

Under de senaste 10 åren har ohälsan ökat markant i samhället. Man kan då göra en koppling till hur döva ungdomar mår idag, man kan dra vissa paralleller.



”Kampen om sin egen värde i den stressade samhället”

Av resultatet kan man se att stressen bland ungdomar ökar. Stressen ökar generellt i samhället, det ställs högre krav på individen. Många äldre blir sjukskrivna pga. att kroppen inte hänger med. Mobiltelefoner och mail bidrar också till ett stressigt samhälle, samhället påverkar oss.

För många av ungdomarna som börjar i gymnasiet i Örebro innebär det en flytt till en ny stad, det är en stor omställning i ens liv.

Föräldrarna är långt bort och ungdomarna har eventuellt ingen att prata med. Det är några få ungdomar som betar sig illa, men det är de som syns. Vi lägger ett stort ansvar på ungdomarna, de behöver vuxna förebilder. Det skulle vara intressant att undersöka hur det ser ut bland döva gällande psykisk ohälsa, hur skulle resultatet bli?

Även känslomässiga intima relationer och grundläggande värderingar utvecklas under tonåren. T.ex så lär sig ungdomar i hemmet, om de har full teckenspråklig miljö, att diskutera, kompromissa och ta ansvar, T.ex man lär sig att hantera konflikter hemma, som man får mycket av under ungdomstiden. Men om man inte har föräldrarna i Örebro ställs ungdomarna ofta inför en situation då de blir tvungna att bestämma mycket själva utan en vuxens insyn.

Även området ungdomsgrupper togs upp under dagen. Det finns så olika grupper, svaga individer som inte har samma sociala kompetens som andra kan bli impopulära. Det kan yttra sig i att de blir aggressiva eller tillbakadragna såsom starka individer som lyckas bli populära har en annan förutsättning under ungdomstiden. Grupptricket kan vara tufft. Vissa blir utfryssta från gemenskapen, det kan vara svårt som ny att komma in i en redan etablerad grupp.

Nätverk i Örebro för unga döva

Birgitta tog upp att det skulle vara även viktigt att ha ett nätverk för just ungdomarna. De följande instanser kan ingå i detta föreslår hon:

- Polis
- RGH/RGD
- Elevvård
- Billbergska gården
- Fältassistenter
- Dövkyrkan
- SDU
- DHB
- NUD (nätverk för unga döva)

Följande instanser har som skyldighet att ha detta inom sin arbetstid, där det ingår att delta i olika arbetsgrupper, så det ska inte kosta mycket alls.

Sekretesslagen är viktigt, men man får informera varandra så länge det inte skadar någon. Det är bättre diskutera om ungdomarnas behov än att ha en dag om sekretess. Alla ungdomar har inte samma intressen, de ska erbjudas ett stort utbud, men det får inte bli något tvång. Valfriheten är viktig.

Det är oerhört tufft att vara döv i samhället, det är många instanser som man måste ha kontakt med. T.ex. om man ska ansöka om bostadsbidrag måste man vända sig först till Socialkontoret, sen därefter boka tolk. Men finns det inte någon tolk den tiden måste man vända sig till Socialkontoret igen för att boka en ny tid, och sedan boka tolk på nytt. Det är mycket hit och dit i samband med dövheten. Ungdomar ska tränas till att ta alla dessa kontakter, dvs tränas i att bli vuxna. Skolan ska förbereda ungdomar hur det är ute i arbetslivet.

Ordet social kompetens kan man vända på olika sätt, bl.a så krävs det att ungdomarna ska ha social kompetens, men det är viktigt att övriga har det också. T.ex så måste de speciallärarna på dövskolorna lära sig om dövas kultur.

Många lärare idag använder tolk på sina lektioner. Vi måste ställa krav på lärarna också.

Livskvalité, Ragnar Veer

Ragnar började med att berätta sin egen bakgrund i och med att han själv har gått gymnasiet i Örebro och provat på två olika linjer.

Som de flesta ungdomar så fick Ragnar en chock när han kom ut i arbetslivet. Skillnaden mellan bidragen under skoltid och lönen ute i arbetslivet är en stor skillnad. Varför är det så? Lönen är bra betydligt sämre mot bidragen under skoltiden.

Idag arbetar Ragnar som regional ombudsman hos SDR. Det största intresseområdet är att arbeta för dövas rättighet till att vara fullt delaktiga i samhället. Döva har rätt till utbildning, rätt till tolk, och rätt till arbete. Dagens samhälle är tufft att leva i, därför behöver vi lyfta fram ämnet livskvalité.

Livskvalité

* Sociala grupper i samhället

Olika grupper, som de som bor enkelt och det finns de som bor lyxigt, det finns de som har en enkel bil och det finns de som har lyxbilar osv. Alla människor är olika.

Skillnaderna i samhället ger oss olika värden.

* Socialt arv

Förr i tiden ärvde barn till arbetarfamiljer föräldrarnas arbete. På senare tid har det skett en utveckling, idag finns det många högskolor och det är många som studerar, vilket har bidragit till en ökad utbildningsklyfta i samhället. Döva är många gånger hindrade att studera vidare bl. a pga. att betygen inte räcker till eller att det inte finns tolk att tillgå.



”Skoltiden är ytterst viktig inför yrkeslivet”

Skola, boende och fritid

De viktiga områdena i Örebro är skolan, boendet och fritiden för ungdomarna. Orsaken till att ungdomarna kommer till Örebro är att skolan finns där. Ungdomarna ser oftast inget större problem med boendet och fritiden, huvudsaken är *att* de finns.

En nackdel som finns är att många elever bor i egen lägenhet i Örebro redan när de är 16 år. För vissa fungerar det bra, men inte för många. Skolpersonalen och fritidspersonalen tar sitt

ansvar men var går gränsen? Ska skolan ta ansvar för boendet? Det är föräldrarna som skriver på hyreskontraktet för sina barn, och det är föräldrarna som har ansvar för dem tills de fyllt 18 år.

Ofta så träffar man på olika fall inom skolan, som t.ex en elev som Ragnar har träffat på. Han har träffat en elev som går första året på Tullängsskolan, som berättade att han har svårt för skriven svenska. Men i grundskolan i Vänerskolan hade lärarna där höga krav då visste han att han fick en rättvis utbildning efter dess kompetens men sen när han sedan började på gymnasiet i Örebro fick han plötsligt VG på proven i svenska. Det visar att det är något allvarligt fel i systemet.



”Hur ska systemet fungera?”

Elevråd är ett viktigt ämne som man måste lyfta fram inom skolan. Eleverna kan påverka skolsituationen, det är oerhört viktigt med elevinflytande.

Ragnar pratade även om ansvar och attityd inom skolan.

Vems är ansvaret och vems ansvar är de att attityden fungerar? Det är något att fundera på. I skolorna Risbergiska och Tullängsskolan har de ett ämne som heter Livskunskap.

De sitter i grupper och diskuterar om livsåskådning, om sociala regler, hur man lär sig att samarbete, om etik och moral m.m. Att ha mentorer i skolorna är ett bra stöd, de kan fungera som reservföräldrar under tiden i Örebro. De vet hur skolan och Billan fungerar och kommunikationen kan ske direkt på teckenspråk. Det är bra.

Alkoholfrågan är ett ständig återkommande ämne. Ungdomarna i Örebro har gott om pengar, mönstret är detsamma som hos hörande när det gäller festande, men alkoholkonsumtionen är högre bland döva. Det är en varningssignal för att något kan gå snett. Vem köper ut åt dem? Langning är ett brott. Frågan är viktig och måste diskuteras.

Kommentarer från konferensdeltagarna:

- * Synd att tjänstemän och politiker på beslutsnivå inte kom till dagens konferens. Döva ungdomar har funnits länge i Örebro, sedan ca 1967, men samma typ av problem finns fortfarande kvar i Örebro än idag. Om de hade kommit idag så skulle de eventuellt inse det stora problemet som finns? Eller vet de redan om det, och inte vill inse detta?
- * Brainstormingen var bra, intressanta föreläsningar och diskussioner, men det som togs upp där måste följas upp! Om ett allaktivitetshus byggs kan man ordna temakvällar, som tex. ”lära känna sig själv” osv. Något för arbetsgruppen att jobba vidare med.
- * Glöm inte invandrarna, var finns vuxna invandrare dit invandrarungdomarna kan vända sig? Ta upp det i arbetsgruppen.

- * Det borde finns någon form av support för ungdomarna i Örebro. Dit kan eleverna vända sig om de vill ha hjälp med läxor, om de har funderingar, vill ha råd och stöd osv. Det behöver inte bara vara lärare som ger support, utan även andra vuxna förebilder.
- * Elevrådsrepresentanterna berättade att några av skolorna har mentorer som hjälper och stöder ungdomarna och det fungerar bra.
- * Varför gick Activa och Ungdomsenheten härifrån efter lunch? Det är ju viktigt att även dem ska höra allt som sägs under konferensen med föreläsare och diskussioner.
Det kunde ingen svara på, eftersom de inte fanns kvar efter lunch, de gick utan att säga till oss på konferensen om detta. Det var dåligt stil av dem. Vi har inte heller fått någon förklaring från dem senare.
- * Skolan tar inte ansvar för om eleverna skolkar. Ett förslag är att dra av från bidraget om man skolkar.
- * Mentorerna brukar höra av sig om man inte kommer till skolan, det kan vara irriterande men samtidigt bra för då tar man sig i kragen och går till skolan.
- * Det är viktigt att lärarna har både teckenspråkskompetens och ämneskompetens.
- * Man ska vara försiktig med att säga att döva ungdomar dricker mycket, hörande ungdomar festar också. Det finns de som sparar pengarna istället för att festa upp dem. Det handlar om moral som man fått med sig hemifrån.

Under dagen kom det även upp till diskussion:

T.ex en slalomresa till Lindvallen har genomförts, men intresset för resan var svalt. Hur skulle man ha gjort istället för att få med sig fler ungdomar? Kompisarna har ett stort värde för ungdomarna. De är inflytelserika, om man får med några av de mer populära ungdomarna så får man med mera ungdomar på det sättet. Kompisar är en väldigt viktig del i ens liv. Det handlar även om en attitydfråga, hur ungdomarna ser på aktiviteterna och hur de för dessa signaler vidare.

Bilbergska gården har sedan två år tillbaka en förmedling dit nya ungdomar i Örebro kan vända sig. Förmedlingen ska hjälpa till med att förmedla kontakter och hjälpa eleverna fram, de åker även ut till skolor och informerar om Bilbergska gården, om föreningar och klubbar som finns i Örebro. Det kan vara svårt att få med representanter från klubbarna ut till skolorna då de ofta har andra arbeten på dagtid och därför har svårt att komma ifrån.

Det är mycket som kretsar kring ungdomarna, bl. a skolan, fritiden och boendet. Om någon av dessa delar inte fungerar, fungerar de andra delarna inte heller till fullo.

Ungdomar har berättat att fritidsaktiviteterna är dåliga, de önskar ett större utbud. Ny ungdomskultur är tex. att träffas på caféer. Undersök vad ungdomar tycker om, och vad de vill göra.

Övriga förslag är tex. att ordna filmfestival, konstkurser, föreläsningar med teman, starta Internet café, ordna discon med liveartister, Tyst Teater skulle kunna rekrytera en amatörteatergrupp m.m. Vad vill ungdomarna själva? Vi måste lyssna på dem.



”Det finns ett stort intresse för kultur, utveckla den”

Ett annat förslag är att starta föräldravandring i Örebro, ”morsor och farsor på stan”. Det är nyttigt och bra att se var ungdomarna håller hus, vet man det kan man sedan prata med sina barn om dessa ställen. Istället för att ungdomarna åker hem till föräldrarna på helgerna kan föräldrarna åka till Örebro för att se hur deras barn har det där. Problemet är att det är ytterst få procent föräldrar som finns i Örebro, men man kan kanske starta med att föräldrarna kommer hit till Örebro med någon sorts bidrag så att de kommer närmare sina egna barn på det sättet. Ser hur ungdomarna har det i Örebro. Samt att vandringen kan utökas med äldre ungdomar som har vanan inne från livet i Örebro.



”Vandrarna i staden”

Ett tryggt socialt nätverk behövs, det tycks alla vara överens om, men vi måste vara beredda att satsa, och utöka samarbetet. Det är lätt att alla i Örebro skyller på varandra i en sk. försvarsställning, men det leder ingenstans, vi måste mötas på halva vägen var. Det handlar om vad vi ska göra och hur vi ska möta ungdomarna på rätt sätt.

Arbetsgrupp ska bildas för att få upp en uppföljning av projektet och nätverkskonferensen. För att bygga upp en nätverk kring ungdomarna i Örebro.

Det planeras med en heldagskonferens i Örebro, för att diskutera om hur den blivande arbetsgruppen ska arbeta vidare. Inbjudan till denna träff kommer att skickas ut till berörda instanser.

Förutom representanterna som fanns på plats ska även polisen och SMP inbjudas till mötet. Inbjudan till elevrådena kan skickas direkt till elevrådsordförandena. Från Örebro Kommun kom Mats Sjöström som namnförslag som representant från Örebro Kommun.

Mötet skulle ske den 18 november 2002, men det var ett mycket bristande intresse runt detta, vilket inte förvånas. Ett nytt försök ska ske under våren 2003.

Dagen avslutades av Anders Persson med goda vitsord om en lyckad dag.

Personliga kommentarer från projektledaren.

Dagen var bra med olika föreläsare och attityder. Det kom fram både ris och ros mot projektets gång samt mot konferensen. Så som det ska vara.

Utvecklingen av projektet är inte vad vi har hoppats på, så vi hoppades mycket på konferensen.

Desto värre kom ingen från Örebro Kommun, Polisen, Socialtjänsten, och andra viktiga insatser till konferensen. Vilket var väldigt synd.

Funderingarna kring det är många, varför kom de inte? Varför behagade de sig inte ens att svara på inbjudan? De vet ju om dövas situation i Örebro och behöver all uppmuntran kring sina studier och fritid i Örebro.

Minsta lilla stöd från de olika insatserna skulle hjälpa mycket för oss, men det verkar de inte förstå. Det är väldigt synd.



=



”Vad betyder nätverk och samarbete? Verkar vara den stora huvudfrågan...”

En annan stor besvikelse var att Activa och ungdomsenheten gick efter lunch utan att meddela någon av oss ansvariga på konferensen. De har inte förklarat sig efteråt heller. Dessa två insatser är enormt viktiga för döv ungdom i Örebro.

De positiva reaktionerna är att många av de konferensdeltagarna höll med oss om vår synvinkel om problemet inom Örebro kommun gällande döv ungdom i skolan, fritid och boende. Att alla dessa tre faktorer är viktiga för att dess miljö ska fungera bra kontinuerligt.

Föreläsarna, Birgitta Martinell och Ragnar Veer gjorde ett bra arbete med sina föreläsningar. Alla lyssnade intresserade på dem. De sa många nyttiga och bra saker, som får alla att tänka lite extra. Hoppas att konferensdeltagarna tänker även lite extra under sin arbetstid ur dessa föreläsningar, så det inte bara var för dagen.

Dessa föreläsningar ska sitta som en vardaglig minnessak i huvudet på dem i längden.

Samt att det blir en uppföljning av projektet med NUD, Nätverk för Unga Döva, ska bildas, det är väldigt positivt. Då stannar inte projektet av, som många andra projekt utan fortsätter på en liten del. Det var väldigt positivt.

En tanke som kom upp under konferensen var att man skulle även ha startat projektet med en nätverkskonferens, så att man fick in alla synpunkter från alla håll. Med detta menas att man får då andra värderingar än det som bara vår ungdomsförbund har, och möjligheten till ett ökat bra samarbete skulle ha möjliggjorts.

Sedan avsluta med nätverkskonferens slutresultat för att se resultatet av projektet. Det tror jag mycket på.



”Med samarbete i samhället ökar förståelsen för döva och dess kultur”

Uppföljning av projektet.

En arbetsgrupp ska bildas för att följa upp projektet och för att bygga upp ett nätverk kring ungdomarna i Örebro. Förslagsvis ska arbetsgruppen anta namnet Nätverk i Örebro för unga Döva – NUD.

Förslagsvis ska en mapp i FC öppnas för diskussioner och förslag, eller så kan kontakter tas via email.

Den 18 november planeras en heldagskonferens förslagsvis i Örebro, för att diskutera om hur den blivande arbetsgruppen ska arbeta vidare. Inbjudan till denna träff kommer att skickas ut till berörda instanser.

De berörda som kommer att ingå i arbetsgruppen Nätverk i Örebro för Unga döva är:

- Polis
- RGH/RGD kansli, gymnasiechef, förvaltningschef, fritid – boendechef, m.m.
- Elevvård
- Bilbergsska gården
- Fältassistenter
- Dövkyrkan
- SDU
- DHB
- NUD (nätverk för unga döva)
- Örebro Kommun, nöjes och fritidsansvarig samt handikappsombudsman.

Det är viktigt med nätverk kring unga, det kan bestå av följande instanser:

Starta upp NUD, nätverk för unga döva. Bilda en arbetsgrupp med syfte till att bygga upp ett nätverk, det kostar inget och det är många som har ett arbete där det ingår att delta i olika arbetsgrupper. Därav man löser det ekonomiska arvodet.

Viktigt att man håller mötena i Örebro där det hålls på den plats som projektet berör.

Det första mötet håller SDU i Örebro den 18 november. Därefter hålls mötet av någon annan organisation i arbetsgruppen NUD.

Det är viktigt att det blir en uppföljning av projektet med den idé som är slutmålet, med NUD blir målet uppfyllt.



"Dagens vägar går ingenstans, men med NUD finns det vägar!"

Slutord

Som projektledare vill jag tacka SDU-styrelsen för det starka förtroendet som gett mitt detta uppdrag för att få erfarenhet inom detta område. Det var ett givande och lärorikt år.

Målet med detta projekt har inte gått till fullo pga. det svåra med att få ett bra samarbete med olika berörda parter inom Örebro.

Det syntes tydligt på nätverkskonferensen, där vissa parter inte ens svarade på kallelsen till konferensen.

Bl.a. Örebro Kommun som svarade: ”Att den personen har ansvar för fritid- och turism i Örebro kommun, men detta är inte mitt område”

Attityden mot döva inom kommunen är konfunderad.



”Rädslan för ett nytt område av de okända?”

För att undvika sådana händelser i framtiden bör man eventuellt:

- Komma överens med de berörda parter inom Örebro innan ens projekt startar, för att minska eventuella motstånd mot projekt som det har varit under dessa år. Ett bra samarbete är ett måste för att få ett bra projekt.
- Samt att man ska ha två stycken projektledare anställda, det räcker inte med en anställd. Det behövs inom område bland döva, då det är ett relativt stort område.

Detta projekt behövs verkligen för att kunna lyfta fram ungdomarna i Örebro, nackdelen med olika projekt som genomförs i Örebro, är att de slutar alltid efter ett tag och stannar av. Det är ungdomarna kritiska mot.

Syftet med detta projekt är att denna arbetsätt som struktureras, ska fortsätta hela tiden, så att ungdomarna får känna att de har ett stöd hela tiden bakom sig, som de kan vända sig till. Att de ska veta att SDU finns i Örebro och stöder dem oavsett vad än som händer.

Styrgruppen beslutade tidigare att projektet skulle inrikta sig mot ungdomarna i gymnasiet men i efterhand så tror jag att vi skulle ha inriktat oss mer på de unga arbetslösa. Pga de har inget stöd utom från AF, Activa och Datortek om man kommer in på utbildning via dessa. Men om man inte får någon sorts utbildning via dessa insatser, så har man ingenting. Kanske skulle vi ha lyckas bättre med projektet om vi inriktas oss mer på de unga arbetslösa?

Tack för tiden på SDU.

Tine Hedin, projektledare "Ung i Örebro" 2001-08 – 2002-09-21

Förkortningar:

SDU – Sveriges Dövas Ungdomsförbund

SDR – Sveriges Dövas Riksförbund

DHB – Riksförbundet för Döva och Hörselskadade Barn

ÖDU – Örebro Dövas Ungdomsklubb

RGD/RGH – RiksGymnasiet för Döva och Hörselskadade

ÖDF – Örebro Dövas Idrottsförening

SDI – Sveriges Dövas Idrottsförbund

SPM – Specialskolemyndigheten

DFÖ – Dövföreningen i Örebro

SSR - Sveriges Psykologförbund, Vårdförbundet

BO – Barnombudsmannen

NUD – Nätverk för unga Döva