



SDR:s Jenny Ek i ett samtal med Håkan Juholt.

Återigen succé på Almedalsveckan

I ÅR VAR DET DAGS att upprepa en succé. Sju personer från SDU (Jenny Ek, Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg, Isabella Hagnell, Elsa Brunemalm, Mimmi Andersson och Hanna Cederström) åkte tillsammans med sju andra hörselorganisationer under parollen "Tolka mig rätt!" till Visby för att vara med på Almedalsveckan.

hade teckenspråkstält där vi lärde ut teckenspråk till de som kom fram till oss. Mångas okunskap och obesvarade frågor har vi säkert rätt bot på. Vi hade en mobil kampanj där vi gick rundor och bl.a delade ut flygblad och vi hade möten med politiker bl.a från riksdagen. Det var nog omöjligt att missa oss på plats!

VI SKULLE GEMENSAMT sprida våra budskap om rätten till teckenspråkstolkning oavsett när, vad och var, och om den just nu pågående tolktjänstutredningen. Vi gick på seminarier (inte var vi passiva åskådare inte, frågor ställdes och även gjordes det kupp!) och

MER KAN DU LÄSA på tolkamigratt.wordpress.com, det finns inlägg om bl.a kupperna, seminarierna och mycket annat. Nästa år – vill du vara med och se till att det blir ännu en succé? Välkommen att kontakta oss!

ISABELLA HAGNELL



Sveriges Dövas
Ungdomsförbund (SDU)

Adress:
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm

Fax:
08-442 14 97

Texttel. adm:
08-442 14 95

Hemsida:
www.s-d-u.se

E-post:
sdu@sdrf.se



Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist

E-post:
henrik.sundqvist@sdrf.se

SMS/3G:
0735-307207

VISUELL FILMGALA!

Snart är det dags för Visuell filmgala 2011 i Örebro!

PRELIMINÄRT PROGRAM

FREDAG 7 OKTOBER After work på Ånstagatan 5, med inspirerad föreläsning av Henrik Eklund. Lätt middag kommer att serveras mot självkostnadspris. ca 16.00-19.00. Filmvisning på Kulturhuset kl. 19-21.



LÖRDAG 8 OKTOBER VISUELL FILMGALA 2011 på Kulturhuset med start kl 18.

Biljetter: Filmvisning 50 kr. Galan 200 kr

Betalningen sker via överförning till Swedbank, clearnr: 8452-5, kontonr: 903 706 696-7. Skriv i överföringen om vem som du betalar för och vad ni har betalat för.

För mer information: www.vfilmgala.blogspot.com



Henrik Sundqvist under en radiointervju.



Vid teckenspråkstältet.



Deltagare och ledare på Nordiskt barnläger i danska Haslev.

Nordiskt barnläger 2011

Lek, allvar och nya vänner för livet

ÅRETS BARNLÄGER hölls i Haslev, Danmark då Danmark var årets värdland och tillsammans var vi, truppen från Sverige, med och upplevde många roliga händelser och fick nya vänner för livet!

DEN SVENSKA TRUPPEN bestod av ledaren Sofia Lindevall och deltagarna Simon Sharapo, Karolina Lennqvist, Hertha Boye Niemelä, Leila Svetlov och Isabella Vasikuski.

NÄR VI ANLÄNDE till Danmark mötte vi deltagarna från de andra nordiska länderna och började med att presentera oss för varandra. Vi ordnade lekar för att lära känna varandra och barnen skapade egna regler för lägret ska bli så bra som möjligt.

DÄREFTER DELADE MAN upp alla barnen i 5 lag där man skulle samla poäng i varje tävling under veckan man deltog i. Varje morgon och eftermiddag skulle varje lag se till att deras grupp var på plats med sina halsdukar som representerade lagets färg. Skulle någon glömma bort det eller inte komma i tid var det minuspoäng. Det handlade om att hålla ihop och samarbeta tillsammans ända tills slutet och utse ett lag till vinnare med flest poäng.

FÖRUTOM DET BJÖD veckan också på andra roliga aktiviteter. Mitt i veckan åkte vi på en utflykt till Roskilde och gick på vikingamuséet där man kunde se gamla skepp, måla och klä sig på vikingavis. Vi besökte även Roskildes berömda kyrka som var Roskildes symbol och därefter kollade vi lite runt i centrum innan det var dags och åka hem.

DAGEN EFTER VAR det Bonbonland vilket var barnens favorit och veckans roligaste dag! Bonbonland är ett slags familjepark med alla slags möjliga karuseller i både fart och höjder, 4D Bio och mycket mer! Några av barnen tog mod till sig och åkte för första gången i höga farter och höjder. Det blev en hel dag på Bonbonland och det uppskattades av oss alla tills vi åkte hem helt trötta allihopa.

VI FICK ÄVEN besök av Glad Teater en dag, motsvarande Tyst Teater här i Sverige, där vi fick leka med våra händer till stora och små tecken samt spela en scen med olika känslor inblandade. Det blev en hel del skratt då alla bjöd på sig själva! Varje lag skulle också komma på en



Glada vikingar.

egen teater och poesi i nummerordning 1-10 där de skulle skapa en historia med sina händer.

PÅ KVÄLLARNA VAR det Danmarksafton, Norgeafton och så vidare. Varje land skulle få en egen kväll att fixa lekar och aktiviteter samt bjuda på mat/godis som kom från deras land och underhålla de andra. Det uppskattades mycket och alla barnen hade olika idéer och lekar varje kväll.

SISTA KVÄLLEN VAR det avslutningsfest och alla fixade sig fina för kvällen. Det bjöds på hamburgare, läsk och annat gott och därefter var det prisutdelning och lekar.

FÖR ATT SAMMANFATTA det hela så var det som sagt en kanonvecka och barnen har fått nya vänner, fått lära sig nordiskt teckenspråk och provat på nya saker. Man missuppfattade varandra lite i början när man kommunicerade med varandra men i slutet av veckan flöt allt på och ingen ville åka hem! Men trötta var vi allihop efter att ha tömts på all vår energi för veckan och det är något man absolut ska uppleva igen vid nästa barnläger och då blir Sverige nästa värdland!

MISSADE DU DEN här gången? Ingen fara, häng med nästa gång så ska vi visa för de andra vad Sverige har att erbjuda!

SOFIA LINDEVALL

Fartfylld vecka på ridläger

LÄGRET UTGJORDES AV tio spralliga deltagare i åldrarna 12-17 år och fyra SDU-lägerledare (Gabriella Pålstam De Morte, Sofia Rydén, Sofia Hedlund och Veronika Edenfur) som tillsammans med tre ridlärare ockuperade natursköna Leksand med två lektioner om dagen, vållagad husmanskost med smaklig eftermiddagsfika samt arrangerade kvällslekar, en stark sammanhållning och förstås – tonvis med skratt.

FÖRUTOM STALLSKÖTSEL SAMT lektioner i dressyr och hoppning både för- och eftermiddag hann vi även med en dag på ICE i Borlänge där vi fick prova på det adrenalinstikka spelet Laserdome och jag tror inte att någon kom ut därifrån utan några hundra droppar svett eller blåmärken på armar och ben – är det strid så är det!

I SLUTET AV veckan uppfylldes äntligen några av ledarnas förhoppningar om att få sitta en stund till häst, det arrangerades nämligen gymkana (lagstafett till häst) och det blev givetvis ledare mot deltagare vilket blev en större succé med undantag för några avkastningar när spänningen blev lite för hög. Tjejerna var dock tuffa och hoppade upp på direkten för att rida mot mål där nästa tävlande väntade.

ENLIGT TRADITION BJUDS det på tårta när någon eller några fått tugga gräs och därför överraskade vi med tårttävling under maskeradtemat "glitter" sista kvällen där tre ruggigt goda och fantasifulla tårter presenterades av glittrande deltagare och ledare som sekunden senare kastade sig över tårter dekorerade med allt från godisappar till jordgubbar.

Kvällen avslutades med en liten teater framförd av oss ledare där vi imiterade de största personlighetsdragen (med viss modifikation givetvis) hos deltagarna vilket uppskattades högt och ledde till många skratt.

SAMMANFATTNINGSVIS HAR DET varit en oerhört rolig och fartfylld vecka med många nya kunskaper för både deltagare samt oss ledare, och vill vi tacka alla som var med och bidrog till denna vecka som läggs i minnet för en lång tid framöver. Inte minst till Leksands Ridklubb som ställde upp med trevliga och välhanterade hästar, mycket och god mat, välskött logi samt ett varmt och genuint bemötande.

Vi vill även framföra ett stort tack till Linda och Carolina som tolkade i ur och skur så att vi alla kunde få ut bästa möjliga kunskaper under veckan, och sist men inte minst till SDU som arrangerat detta på ett proffsigt och snyggt sätt och gjorde detta möjligt att genomföra.

Ett sista tack, och hoppas vi ses igen nästa år!

SDU:S RIDLÄGERLEDARE: SOFIA, SOFIE, GABRIELLA OCH VERONICA

WFD-kongressen i Sydafrika

SDU deltog också i WFD-kongressen i Durban, Sydafrika. Ni kan läsa mer om kongressen på sid 9–17 här i detta nummer av Dövas Tidning, bl.a. en intervju med Jenny Nilsson, som utsågs till WFDYS nya ordförande.



Deltagare och kursledare på årets ridläger i Leksand.



Nöjda deltagare på språkresan 2011.

Bad, camping och engelska på språkresan 2011

SPRÅKRESAN 2011 BLEV jätterolig! Vi var 2 st ledare/tolkar (Johanna Karmgård och Erdem Akan) och 8 st deltagare som kom från norra till södra Sverige! Under de två veckorna hann vi vandra, bada, campa, gå på museum, lära oss ASL (American Sign Language) och engelska.

Ni kan läsa om våra äventyr overthere på vår blogg: <http://sprakresorsdu.blogg.se/>.

Här kommer några citat från bloggen!

"Vi åkte i en skolbuss (kan inte fatta att jag har åkt i en berömd gul skolbuss som alltid funnits i filmerna)"

"Petroglyph var det första ordet vi fick filled in the head."

"Vi åker hem i morgon. Det är tungt att lämna USA! Det var så roligt här!"