

## Visste du att folkbildning är dövföreningens kärna?



”Det var bättre förr” är ett uttryck som många av er säkert känner igen. Vi har alla stött på det i olika sammanhang och jag vill ta upp den nuvarande situationen för dövföreningen. Många är oroliga för dövföreningens existens i framtiden. Jag har själv upptäckt en intressant sak som vi alla bör funderar över.

Förr i tiden tyckte döva att det var väldigt viktigt att komma till dövföreningen för att de hade behov av att få information, nyheter, få hjälp samt träffa sina nära och kära. Där kunde döva diskutera allt möjligt. Detta är för mig lika med folkbildning.

Den äldre generationen har många berättelser som de vill dela med sig för oss ungdomar men vi går miste om dem då

våra sammankomster inte sker i dövföreningens lokaler längre. Vi har samma behov av information och folkbildning som de äldre. Skillnaden är att vi gör det på andra arenor, som sociala medier, bio, hemmamiddagar och fester.

**Behovet av folkbildning** kommer alltid att leva kvar och vara detsamma men för att dövföreningen ska bevaras vill jag uppmanera er unga att utnyttja möjligheten att ordna studiecirkel via olika studieförbund i dövföreningens lokaler. Studiecirkelns ämne är valfritt, på olika nivåer och längder. Då kan ni få mycket på köpet!

Dövföreningen var, och är, folkbildningens plats.

MIMMI GRANAT, VICE ORDFÖRANDE



## Nordiska barnlägret i Leksand

Morgonen inleddes med frukost och icebreaking. På dagens program stod det flaggmålning så deltagarna delades in i fyra lag som döptes till Monkeys, Svfino, New York och Girls. Vi besökte Nusnäs utanför Mora, där vi skulle besöka en dalahästfabrik. Vi fick se hela processen, hur man skär ut en liten dalahäst ur en träbit, för att sedan tälja den, doppa den i röd färg och finslipa

den, doppa i röd färg igen och sen måla dit alla detaljer för hand. Vi fick också måla egna som vi tog med hem.

Vi lekte också 10-kampen (eller snarare 8-kampen). Det blev en riktigt hård tävling mellan de fyra lagen – deltagarna kämpade sig igenom grenarna som innehöll vattenballonger, gamla kläder, ägg och kartongbitar bland annat.

Deltagarna (och ledarna!) hade längtat till veckans höjdpunkt: Sommarlandet i Leksand! Staden bjöd på strålände väder hela dagen. Deltagarna fick prova på hoppborg, gokart, kanotpaddling och karuseller. En stor del var vattenland, det fanns flera pooler, rutschbanor och man kunde åka på gummiring ner i vattnet. Tiden gick alldeles för fort och det var flera som inte ville åka hem.

På sista dagen fick alla skriva på varandras tröjor och sedan var det bilduppvisning i aulan där vi tittade på alla foton som tagits under veckan. Det blev en hel del skratt och ”näää fy!”. På eftermiddagen blev det flaggleken och sedan överraskade ledarna med att starta vattenkrig! Intet ont anande deltagarna fick ligga på magen och ledarna hällde hinkar med vatten på dem... Sista kvällen blev det maskerad där alla klädde ut sig och det blev lekar! Till sist avslutade vi med chipsmys.

EMELIA NILSSON



Sveriges Dövas Ungdomsförbund  
Förmansvägen. 2, 6 tr  
117 43 Stockholm  
[www.sduf.se](http://www.sduf.se)

Mejla: [sduf@sdrf.se](mailto:sduf@sdrf.se)  
Blogg: [www.s-d-u.se/blogg](http://www.s-d-u.se/blogg)  
Twitter: @\_sduf  
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:  
Isabella Hagnell  
[isabella.hagnell@sdrf.se](mailto:isabella.hagnell@sdrf.se)  
073 504 39 33 (sms/3G)

## Toppenvecka i Holland

● Vi var ett glatt gäng på fyra deltagare och en ledare från Sverige som åkte till Holland på EUDY-läger (europeiskt barnläger) den 15-22 juli. Vi flög till Amsterdam där vi mötte deltagarna från de andra europeiska länderna. EUDY-lägret bestod av 40 deltagare och 14 ledare från totalt 14 länder. En buss tog oss till Groningen där vi skulle tillbringa veckan. Stället var mysigt: ett stort tvåvåningshus med en stor gräsmatta. När vi kom fram fick deltagarna göra sig hemmastadda och träffa sina rumskompisar. Sedan var det dags för middag, presentation och icebreaking där alla fick använda internationella tecken. Deltagarna delades in i sex lag som skulle vara desamma under hela veckan för att kunna samla poäng, temat för lägret var så kallat "teamwork". Under veckan blev det många lekar, bad och aktiviteter där lagen fick samarbeta. På tredje dagen åkte vi till centrala Groningen där vi fick lära känna staden genom att med hjälp av en karta hitta byggnader som hade med döva att göra. Under veckan hann vi även med att besöka en äventyrspark där det fanns lasergame, pilbågskjutning och linbana. Vi hade filmkväll, grillkväll med marshmallows och vattenlekar. Vi bodde nära ett badhus så det blev många besök dit. Veckan avslutades med en kulturkväll där alla fick berätta om sitt land eller visa upp en kort teater, samt bjöds på godis och snacks. Sammanfattningsvis blev det en vecka fylld med roliga aktiviteter och lekar, deltagarna fick lära känna varandra och använda ett språk där alla kunde göra sig förstådda. En riktig toppenvecka tycker vi!

VERONICA EDENFUR

## Tiden gick fort på ridlägret

● Måndagen kom alla glada och ivriga deltagarna, när alla väl packat upp och bokat sina sängar så fick alla sina hästar som de fick provrida. Alla var nöjda efter provridningen så de fick ha samma häst hela veckan. Det blev två ridpass per dag, vissa dagar fick vi byta ut ridpass mot bad eftersom solen gassade på väldigt mycket. Vi alla blev varma så det var skönt att kunna ta ett dopp och svalka lite. På onsdagen blev det utflykt till en hästgård, fick träffa en man som höll med tricks osv. Det var kul att se olika tricks hans hästar kunde. Det var olika aktiviteter varje kväll, en kväll var det deltagarna som fick ordna en aktivitet för oss ledare.

Det blev femkamp som vi fick utföra. Väldigt kul! När det närmade sig till veckans slut så delades vi i två lag för att tävla i gymkhana. Denna klassiska lek som alltid går hem varje år! När det väl var klart så ville deltagarna tävla mot oss ledarna, ridläraren och ridlärarens man. Det blev lite högt tempo!

Veckan hade gått jättefort, det säger ju att tiden går fort när man har roligt! Sista dagen blev det hopp tävling, pirriga deltagare som fick rida fram. Sen fick de skratta i en hage bredvid innan det var deras tur. Föräldrarna fick titta på och heja på sina barn. Med lite sorg fick alla pyssla om sina hästar och säga hej då innan de åkte hem. Hoppas vi ses nästa år! Kram på er!

FÖRESTÅNDAREN MARTINA MED LEDARNA JOHANNA OCH CLARA

## Allt är försenat 20 min. i Italien

● World Federation of Deaf Youth Section arrangerar flera olika läger och under 2013 var det dags för Världsjuniorläger i Rom, Italien. Den svenska truppen bestod av tre deltagare och en ledare. Det kom ca 80 deltagare från 26 olika länder från hela världen. Lägret var placerat på en dövskola i Rom, i ett stort inhägnat område.

Det ordnades lekar som skulle bryta isen mellan deltagarna som hade rest långt. Australien till exempel hade ju rest längst i hela lägret.

Det var dags för middag, italienarna är kända för att inte hålla tiden, det fick vi lära oss under hela veckan. Allting blev försenat med 10-20 minuter, arbetsgruppen sa själva "men, vi är ju italienare!", vi alla blev vana till sist. Det serverades italiensk mat under hela veckan, gott!

Morgonen därpå blev det presentation och information samt gruppindelning. Det blev 19 grupper med blandade nationaliteter som skulle samla poäng, gruppen med mest poäng skulle vinna ett pris. När det informerades fick vi veta att varmvattnet inte funkade för tillfället (det fungerade inte alls under hela veckan) men inte en enda klagade eftersom det var så varmt ute. På programmet under veckan fick vi leka olika aktiviteter som höghöjdsbana, titta på Colosseum, hälsa på det italienska dövförbundet, bada i ett stort vattenland (två gånger dessutom), och roa oss i ett nöjesfält.

Sista dagen var det dags för alla att säga farväl, i början trodde alla säkert att det var bara att packa och åka hem men det var verkligen svårt att ta farväl av alla nya kompisar som man lärt känna på lägret. Jag själv som ledare fällde ett par tårar.

Den svenska truppen åkte hem sorgsen men samtidigt glad över att ha fått möjligheten att uppleva en massa kulturkrockar och få nya kompisar.

FLORIAN TIRNOVAN

## Betydelsefull språkresa

● Under två veckor har ungdomarna fått vänner för livet, utvecklat det engelska språket samt fått lära sig ett nytt språk, nämligen det amerikanska teckenspråket som är helt olikt från det svenska teckenspråket.

Språkresan har gett oss nya upplevelser och kunskaper som vi kunnat bära med oss hem och är något vi aldrig kommer att glömma. Fyra dagars campande med olika vattenaktiviteter, bergsklättring, utomhusmuseum om indianer och dess historia, community service där vi fick bidra och hjälpa till med olika arbeten för staden, gemenskap och lagarbete där ungdomarna fick tävla i olika grenar och samtidigt lära sig att samarbeta som lag, kulturutbyte, med mera.

SOFIA LINDEVALL

**För att kolla på bilder från lägret, gå in på galleriet på vår hemsida!**