

Ses vi på förbundsstämman i höst?

Nu närmar sig hösten och därmed SDUF:s förbundsstämma som sker i november. Förbundsstämмоhelger brukar alltid vara roliga enligt mina tidigare upplevelser.

Jag minns min första SDUF:s förbundsstämma i Örebro 2002. Jag åkte dit med ett par andra deltagare från elevrådet. Samtidigt firades SDUF:s 25-årsjubileum den helgen (vilket senare visade sig vara felaktigt. SDUF bildades egentligen 1966, inte 1977). Det var en härlig helg. Jag minns speciellt ett moment då alla deltagare satt och tittade på förbundsstämman. I bakgrunden smög de gamla sduf:arna med vattenfyllda vattenpistoler in och sprutade ner oss. Det blev ett vattenkrig som avbröt stämman en kort stund.

Men jag antog aldrig att det skulle dröja till 2010 för min nästa förbundsstämma, då i Höör, eller Dööv som vi teckenspråkiga kallade orten för. Den helgen blev det sena nätter för mig då vi ungdomar inte kunde sluta prata. Vi blev rätt trötta på själva förbundsstämman.

Två personer har gett mig mycket kunskap om SDUF:s förbundsstämmor. Uldis Ozolins som var elevrådets kontaktperson under tiden jag satt i elevrådet (han var för övrigt SDUF:s allra första ordförande för 50 år sen). Han tyckte att det var självklart att vi skolorungdomar från elevrådet skulle medverka på stämman. Det ångrar jag inte. Den andra personen är Per-Thomas Örlegård som åkte med oss ungdomar. Resan till Örebro gick snabbt på grund av att Per-Thomas berättade om sina SDUF-minnen.

Jag brukar alltid säga att om man är ny i föreningslivet och börjar sitt intresse i någon ungdomsorganisation – åk till SDUF:s förbundsstämma, där man lär sig massor samt att man kommer ha riktigt kul!

På dessa förbundsstämmor (jag har medverkat på 6 stycken)

har jag lärt mig massor och det har uppstått flera intressanta diskussioner. Det känns härligt att som ung kunna påverka mycket av förbundets framtida arbete. Det är väldigt viktigt för ungdomarna att bli hörda och kunna påverka. Det häftiga var att det i princip endast var ungdomar på förbundsstämman, nästan som landet Ingenstans där barn inte vill bli stora. Att få möjlighet att träffa andra ungdomar runtom i Sverige gör så att förbundsstämman lyfts på ett bra sätt.

Förutom att bara sitta och titta på förbundsstämman så ordnas det en del härliga aktiviteter på fredagskvällen och lördagskvällen. En gång blev det leken "fruktsallad". Ni kan inte ana vilket kaos det blev till slut. Alla ville i princip vinna. Ungdomarna hoppade nästan över varandra bara för att få tag på den lediga stolen och därmed undvika att förlora. En annan gång delades vi i grupper och tävlade mot varandra. Priset för vinsten var en enda stor gruppkram.

Jag avslutar med att säga om du är ung och är intresserad av föreningslivet eller rättare sagt nyfiken på det så tycker jag att du ska ta chansen att engagera dig i SDUF eller i någon lokal ungdomsorganisation. Det är något du inte kommer att ångra. De kommer ge dig mycket.

Jag hoppas att vi ses på förbundsstämмоhelgen den 10-12 november? Vill du medverka? Anmäl dig via din lokala ungdomsklubb eller ditt elevråd och deadline är 25 september.

VIKTOR JÄDERLUND, KOMMUNIKATÖR
I FÖRBUNDSSTYRELSEN



VAD HÄNDER I SDUF?

1-3/9 Styrelsemöte i Stockholm med SDUR som värd
16/9 ÖDU firar 50 år i Örebro
22-24/9 SDUF på Dövas Dag i Jönköping
25/9 Deadline för anmälan till SDUF:s förbundsstämma
27/9 Deadline för jobbsökna till WFDYS i Argentina 2018
1/10 Deadline för deltagaranmälan till WFDYS i Argentina

5-8/10 EDYC i Stockholm och EUDY:s 30-årsjubileum
20-22/10 DNUR-möte i Sverige (Stockholm) med SDUF som värd
26/10 Deadline för anmälan till Engagera Dig-kursen 2018
29/10-2/11 Dövstudier Junior på Västanviks folkhögskola



Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post

Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.se

Twitter: @sduf
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Stöd oss
SDUF bg. 5759-5647
Swish: 123 218 1477

Bli medlem
medlem@sdr.org



Tre svenska barn och ledare Sofia Lindevall deltog i EUDY:s barnläger.



Två ledare och sju svenska ungdomar åkte på språkresa till USA.

Kallelse till förbundsstämma är utskickad

● SDUF kommer att ha sin årliga förbundsstämma i Örebro den 10-12 november 2017. Kallelsen är skickad till alla ungdomsklubbar, som får skicka ombud (2-6 st per ungdomsklubb, beroende på antal medlemmar). Vi bjuder också in elevråd från varje dövskola i Sverige.

Är du intresserad av att representera din ungdomsklubb eller ditt elevråd? Kontakta din lokala ungdomsklubb eller skola, deadline för anmälan till SDUF är den 25 september!

Mer information om förbundsstämehelgen, möteshandlingar och övrig praktisk information finner du här på vår hemsida:

<http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2017/>

Jobba som lägerledare i Argentina 2018

● WFDYS – världsdövungdomsorganisationen – arrangerar ett barnläger för åldern 9-12 år i Buenos Aires i Argentina den 8-14 april 2018 (plus några extra resdagar före och efter för den svenska gruppen). Vi söker dig som vill jobba som ledare för den svenska gruppen om max 4-5 barn. Du ska vara minst 18 år, helst över 21 år och behärska både flytande svenskt teckenspråk och internationella tecken. För mer information och detaljer om hur du ansöker jobbet, gå in här:

<http://sduf.se/verksamhet/lager/job/>

Deadline: 27 september 2017

Vill du åka på barnläger till Argentina?

● Om du är mellan 9 och 12 år och vill åka med den svenska gruppen till världsbarnslägret i Argentina, gå in här för mer information! Sista datum för anmälan: 1 oktober. Länk: <http://sduf.se/vara-lager/>

Rapport från EUDY Children Camp 2017!

● Årets EUDY-barnläger skedde i Prasnik (Drubava) i Slovakien den 8-15 juli, med 3 svenska deltagare och en ledare. Vi bodde på en mysig lägerplats som enbart vi hade tillgång till, med två små pooler, en beachvolleybollplan och en liten fotbollsplan. Veckan var intensiv och bjöd på olika föreläsningar/workshops som bland annat handlade om dövidentitet, mänskliga rättigheter för barn, jämställdhet och roliga aktiviteter. Vi fick träffa andra barn från hela Europa (hela 22 länder var med!) och deltagarna var snabba med att lära sig internationella tecken vilket var kul att se. Vi fick även finbesök av barnkändisen Danny Murphy som bara är 14 år gammal (!) och är känd för sina humorvideor

som han redigerar själv. Alla barnen fick en inblick i hans liv samt prova lite på skådespeleri, filmning och redigering. Det var väldigt uppskattat och roligt att få träffa någon som inspirerar oss så mycket!

Veckan bjöd också på roliga aktiviteter där de fick åka till djurparken och se alla djur, bada i Water Park, besöka en bondgård och en del tävlingar och lekar på lägerplatsen där man skulle samla poäng under hela veckan med sitt lag. Vi hade även en kulturkväll där alla fick bjuda på sitt hemlands mat och annat gott. Det var mycket plockmat och godis så vi blev riktigt proppmätta! En del klädde upp sig eller berättade lite fakta om sitt land. Det var roligt att få ta del av varandras kulturer och vi bjöd självklart på Marabouchoklad och inte minst kaviar, som många inte riktigt tyckte om! För att sammanfatta allt, så var vi riktigt trötta efter en rolig och hektisk vecka! Vi har lärt oss så mycket och ser fram emot nästa läger! Tack SDUF!

Gruppledaren Sofia Lindevall

Rapport från språkresan till USA 2017

● Den 3 juli tidigt på morgonen träffades vi på Arlanda. Vi var två ledare och sju svenska deltagare som skulle få åka på en språkresa till Washington DC i USA. Efter flera timmars flyg kom vi äntligen fram till Gallaudet University där vi skulle bo i 10 dagar. Den 4 juli fick vi chansen att fira USAs nationaldag och se fyrverkerierna vid National Mall, det var väldigt vackert! Följande dag skulle lägret sättas igång, sammanlagt 80 ungdomar från hela USA anlände till Gallaudet och skulle delta i Summer Youth Camps i en vecka. Vi fick gå på föreläsningar, se på teater och delta i olika roliga aktiviteter. Även gå på en rundtur i Washington DC, åka till Six Flags och Rehoboth Beach. Vi fick också chansen att träffa Gallaudets rektor, Bobbi, Gallaudets första döva kvinnliga rektor. Det var en stor ära att få träffa henne! Det var en rolig och lärorik vecka för deltagarna, de fick chansen att lära sig amerikanskt teckenspråk och bekanta sig med amerikansk kultur och även få nya vänner. Resan avslutades i New York City, där vi hann med mycket shopping i Soho, åka upp till Empire State Building, se WTC Memorial och gå runt i Central Park och Times Square. Sedan började lägret gå mot sitt slut, de två veckorna i USA hade gått väldigt fort! Vi ledare hoppas att deltagarna har lärt sig mycket och fått minnen för livet! Tack för allt!

Ledarna Anna Polivanchuk & Josefina Backlund

