



Florian slutar efter två år.

Våga misslyckas!

Jahaja, nu har man slutat på SDUF efter två härliga år! Den vanligaste frågan är naturligtvis "varför"? Svaret är att jag vill testa vingarna på något annat ställe. "Aha så du har fått ett annat jobb?" Nej, svaret är nej. Jag blir arbetslös efter att jag slutat hos SDUF och får veta att jag är dum i huvudet. Nåväl, lite dum i huvudet är jag trots allt men inte på det sättet.

Jag har en massa idéer som jag vill genomföra men känner att det jobb som jag har nu hindrar mig. Jag tänker hela tiden "Äh, de där idéerna kan vänta lite till, jag måste fokusera på jobbet först...". Snart har jag ingenting att göra om dagarna och blir då därför tvungen att ta fram idéerna som jag har i skåpet och damma av dem. Kanske blir det något av mina idéer, kanske inte. Det kanske slutar med att jag står där som ett fån och folk säger "Kolla den där Florian som sa upp sig och försökte uppfinna hjulet på nytt, höhö". Men så får det bli. Vad jag menar är att vi är alldeles för bekväma i vår vardag, vi skapar egna rutiner som vi följer varje dag och natt likt robotar tills vi dör. Jag får också höra "Jag önskar jag också kunde säga upp mig på jobbet", önska kan man göra till julen.

Det sägs att Thomas Edison som uppfann glödlampan lär ha misslyckats 2000 gånger innan han uppfann glödlampan. Han fick då frågan av en reporter hur det kändes att misslyckas 2000 gånger. Edison svarade att han inte alls misslyckats 2000 gånger, han hade uppfunnit 2000 olika sätt att inte göra en glödlampa på. Touché.

Jag vågar inte nämna hur många misstag jag har gjort under min tvååriga séjour hos SDUF. Jag minns natten innan jag skulle åka iväg på semester till Nice. Jag vaknade 03.00 och tänkte på jobbet: "Fan, jag har gjort ett misstag" och det var inte vilket misstag som helst, det var ett misstag värt 140 000 svenska kronor. Inte så roligt nej, tur att det löste sig till sist och vägen till lösningen var inte enkel men jag lärde mig jättemycket under resan till lösningen. För att kunna utvecklas som person måste man kunna göra misstag och ta emot kritik – något många har så sjuhelsikes svårt för.

Jag älskar att få kritik, dock på ett konstruktivt sätt. Det är då jag utvecklas som person, naturligt så är inte direkt all kritik befogad men bara ta åt dig kritiken och sen överväga om kritiken var befogad eller inte. Snälla sluta ta illa upp när någon inte tycker som du. Tänk om alla tyckte precis samma sak, vilken tråkig värld vi skulle leva i.

Så, nu har jag slutat på SDUF och är beredd att testa nya saker i livet. En sak är i alla fall säker, jag kommer att misslyckas någonstans på vägen till målet – men så jävla värt är det.

FLORIAN TIRNOVAN
UNGDOMSKONSULENT SDUF 2012-2014

SDUF:s ungdomskonsulent Florian slutar

● Vår ungdomskonsulent Florian slutar hos oss den 30 november efter tre år i styrelsen och två år som ungdomskonsulent. Vi tackar Florian för hans insatser hos oss under åren! Ersättare till Florian är på gång.

Ny generalsekreterare hos SDUF

● Anna Kain Wyatt har börjat hos oss som generalsekreterare. Välkommen Anna Kain! När Anna var 15 år åkte hon på ett teckenspråksläger med Unga Hörselskadade och en ny värld öppnade sig. Genom ideellt engagemang i Unga Hörselskadade och genom döva vänner fick hon chansen att lära sig ett nytt språk som skulle visa sig väldigt värdefullt. I våras avgick Anna som ordförande för Unga Hörselskadade efter två år på posten och dessförinnan har hon suttit på många olika styrelseposter både inom Unga Hörselskadade och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Hon brinner för allas rätt att påverka sin egen samtid och framförallt för ungas organisering. Anna har en kandidatexamen i nationalekonomi och kommer närmast från arbetet som distrikts- och medlemsstödsutvecklare hos Förbundet Unga Forskare.



Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg
www.sduf.se

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)

Nordiskt Juniorläger

● 36 deltagare från hela Norden (ingen deltagare från Island) samlades den 30 juni i Idre för 10 dagars äventyr. Och snacka om vilken pangsuccé det blev!

Det var ett proppfullt program 8-22 alla tio dagarna. Ett litet urval av vad vi gjorde: Forsrättning, hästridning, Cross Country, fjällvandring och klättring. Med betoning på "ett litet urval".

Mellan aktiviteterna varvades det med bad och lekar. På kvällarna delades deltagarna upp i två olika läger då det pågick fotbolls-VM samtidigt, grupperna hejade på sina olika lag. Så man kan lugnt säga att det blev sena kvällar... Men ändå var alla pigga och glada varje morgon – obegripligt. En annan kul grej är att renarna på fjället var nästintill tama. De brukade ränna runt utanför våra stugor, en gång öppnade vi ytterdörren och då var det en hel flock där fem meter framför mig. Vi förstod att det var de som var bossen på fjället så vi, sakta men säkert, stängde igen dörren.

Varje dag var det en "nationaldag" för varje land. T.ex. hade Sverige sin nationaldag den 1 juli då man hade en nationalsång vid dagens första samling och på kvällen ordnade den svenska gruppen en massa aktiviteter som var typiskt svenska. Nästa dag var det Norges tur och så vidare. Så alla barn fick smaka på varje lands kultur, en nyttig erfarenhet kan vi berätta för er!

På den sista dagen åkte deltagarna buss tillbaka till Arlanda och Stockholm för avfärd till sina hemländer. Inte ens på bussen tog deltagarna det lugnt, de hade fortfarande energi. Vi slår vad om att de fick vila i veckor när de väl kommit hem.

Vi föreståndare vill tacka er alla för ett grymt läger, alla deltagare bidrog med mycket till lägret med ert fantastiska humör trots att vi fick en dålig start med det ständiga regnovädrat. Vi misstänker starkt att kakbuffén på vår restaurang hjälpte till med humöret... För det frossades rätt mycket där.

Nästa gång ett nordiskt juniorläger blir av i Norge hoppas vi att ni alla tar chansen att vara med! Det blir en oförglömlig upplevelse, det kan vi garantera er.

FLORIAN TIRNOVAN & DANIEL LITTORIN

EUDY Juniorläger i Belgien

● Denna gång stod Belgien för värdskapet när EUDY-lägret hölls. Totalt var det 37 deltagare från olika länder i Europa. Från Sverige åkte tre deltagare. Temat för lägret var "Smurf" då serien är från Belgien. Veckan bjöd på mycket skoj, deltagarna delades i sex olika lag där de tävlade mot de andra lagen i olika grenar, allt från teater och quiz till fysiska aktiviteter. Lagen höll samman väldigt bra, de fick komma på sitt eget lagnamn, t.ex. Deaf Smurf Power, Old Smurfs, Clumsy Smurfs. I slutet av veckan utropades ett lag som vinnare.

Varje dag fick vi göra olika saker. En dag åkte vi in till Bryssel. Vi fick först åka till Atomium och åka upp till en av "kulorna", där man kunde se mycket av staden. Vi åkte även in i centrala Bryssel, där vi fick se en känd staty, Manneken Pis, den kissande pojken. Givetvis besökte vi en smurf-affär där de sålde allt som hade med smurfar att göra. Häftigt att se! En annan dag

kom några ungdomar från olika ungdomsklubbar i Belgien och ordnade olika aktiviteter till deltagarna. Det uppskattades verkligen. Den sjätte dagen kom två föreläsare, en berättade om dövfilm och en annan var en story-teller. Storytelleren berättade om hur man kunde använda teckenspråket för att göra spännande berättelser och sen fick lagen göra sina egna. Veckan avslutades med en fest med tårta och deltagarna fick chansen att säga hejdå till nyfunna vänner. Det blev en del tårar och en massa skratt!

VERONICA EDENFUR

WFDYS Barnläger i USA

● På Köpenhamns flygplats träffade jag två ivriga, blyga och glada tjejer, Rebekka Kold-Erlandsen och Isabella Vasileuski. De två tjejerna skulle åka till USA och delta i det tredje världsbarnsläger som WFDYS ordnade på Gallaudet University. Tjejerna var ivriga över att få se världens enda universitet för döva som de hade hört mycket om och få åka långt bort till Amerika. Flygresan dit var ganska lång och de frågade mig var 10 min om när vi skulle vara framme när vi bara hade åkt i en timme och hela sju timmar återstod.

Vi träffade en massa andra barn från olika länder som Indien, Tyskland, Nya Zeeland, Japan, Macau, USA, Storbritannien, Spanien m.fl. Det var runt 20 olika länder som var med.

Under veckan var det olika aktiviteter på Gallaudet, olika tävlingar som t.ex. mini-Olympics m.m. Vi fick besöka ett zoo, titta på en basebollmatch mellan New York Mets och Washington Nationals, bada i Gallaudets simhall, vi fick visa svensk mat och göra några uppträdanden. Deltagarna fick också lyssna på olika viktiga föreläsningar som de lärde sig mycket av.

Rebekka och Isabella fick se Vita huset när vi alla på lägret hade en "guiderunda" i Washington D.C. Presidentens hus! Alla hade sett det på tv, film eller på bild men under veckan i USA så fick de se det på riktigt. Det var häftigt, tyckte de.

Kulturkvällen blev uppskattad av många då alla länder hade egna bord och visade sina kultursaker och bjöd på sina nationalrätter. Alla var nyfikna, provsmakade och tog med några saker hem som minne. Det var fantastiskt kul att se hur Rebekka och Isabella kommunicerade med andra barn från olika länder, de var duktiga!

WFDYS barnläger i USA är det bästa läger de har varit på någonsin, säger de. De är så glada över att de fick möjligheten att åka och representera Sverige. Isabella tycker att alla barn ska åka på Europa- eller världsläger någon gång för att det är en stor upplevelse och man får nya vänner för livet. Tack SDUF för att vi fick åka dit!

FATIMA TEBIBEL

Rapporter från övriga läger finns på vår hemsida!