



## SDUF:s snabbaste årsstämma

● Vår årliga förbundsstämma gick av stapeln 11-13 april på Västanviks Folkhögskola. Totalt kom det 45 deltagare.

Styrelsen var på plats redan på torsdagen för att planera inför helgen. Fredag förmiddag hade den gamla styrelsen sitt sista styrelsemöte med ordförande Isabella Hagnell i spetsen. På eftermiddagen anlände deltagarna från ungdomsklubbarna, valberedningen och gästerna. Västanviks Folkhögskola är berömd för sin fantastiska mat och jag kan bara instämna, maten som serverades under helgen kan man inte klaga på och man kunde se att jag inte var ensam om att tycka så för deltagarnas utvärdering av helgen visade samma sak.

Förbundsstämman under lördagen flöt verkligen på och jag vågar nog säga att det var SDUFs snabbaste förbundsstämma någonsin. Eva Norberg som mötesordförande och Maja Hellöre som mötessekreterare gjorde ett fantastiskt jobb!

Totalt inkom det fyra motioner från Norrlands Ungdomsklubb och fem propositioner från SDUF, ni kan ladda ner handlingarna på vår hemsida.

**Det var dags för Årets utmärkelse.** Priset gick till Camilla Jablonski, motiveringen kan ni läsa på vår hemsida. Grattis!

**Lördagskvällen avrundades med** en läsning, "Det är dyrt att vara fattig" som handlar om barnfattigdom. Efter läsningen hade vi en riktigt bra diskussion om hur SDUF och ungdomsklubbarna tillsammans kan göra något åt det. Det kostar ju att vara med på våra läger och inte alla kan delta då. Vi fick tips av deltagarna hur vi kan lösa det på ett bra sätt.

På söndagen tog vi det lugnt och lyssnade på ett par föreläsningar från ungdomsklubbarna. Sen föreläste Mia Modig om SDUFs nya projekt "Ungdomklubslyftet" vars syfte är att stabilisera de sju ungdomsklubbarna vi redan har och skapa en närmare relation till ungdomsklubbarna.

SDUF vill tacka den gamla styrelsen och valberedningen för ett bra jobb under de gångna åren! Vi vill också tacka Christian Östgård från Norrlands Ungdomsklubb som ställde upp och fotograferade den nya styrelsen.

Den nya styrelsen består nu av:

**Mia Modig**, ordförande

**Olivia Renner Balkstam**, vice ordförande

**David Farkas**, ekonomiansvarig

**Kenneth Sandberg**, ledamot

**Julia Velasquez**, ledamot

**Glenn Aronsson**, ledamot

**Mimmi Granat**, ledamot

FLORIAN TIRNOVAN, UNGDOMSKONSULENT, SDUF

## Ändrat datum av barnläger

● Planen var att SDUFs barnläger skulle bli av 7-14 juli på Öresjögården men nu har vi blivit tvungna att flytta datumet samt plats p.g.a. interna problem hos Öresjögården. Det nya datumet blir 22-29 juni på Solhem, Björkö utanför Göteborg. Det finns platser kvar, anmäl dig!

## EUDY har årsmöte i Bulgarien

● European Union of Deaf Youth har sitt årsmöte 11-12/7 i Primorsko, Bulgarien. Kenneth Sandberg och Julia Velasquez kommer att representera SDUF under årsmötet.

## Dövas Nordiska Kulturfestival

● För fyra år sen höll Sverige i trädarna men nu är det dags för Finland att hålla i kulturfestivalen som blir av i Åbo 30/7-2/8. Pris och program kan ni hitta på vår hemsida!



Sveriges Dövas Ungdomsförbund  
Rissneleden 138, 5 tr  
174 57 Sundbyberg  
[www.sduf.se](http://www.sduf.se)

Mejla: [sduf@sdrf.se](mailto:sduf@sdrf.se)  
Blogg: [www.s-d-u.se/blogg](http://www.s-d-u.se/blogg)  
Twitter: @\_sduf  
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:  
Isabella Hagnell  
[isabella.hagnell@sdrf.se](mailto:isabella.hagnell@sdrf.se)  
073 504 39 33 (sms/3G)

## Sparka uppåt men inte neråt

**Medan klimatet genom** växthuseffekten blir varmare verkar det som att samhällsklimatet blir kallare. Jag syftar på idén om att vissa människor skulle vara mindre välkomna än andra i vårt samhälle. Rasismen, invandringskritiken och islamofobin har fått fotfäste till den grad att den till och med har spatserat ända in i vår riksdag. Smygrasismen lurar ständigt runt hörnet, den har krupit in i folks hjärnor och vaknar till liv när man får höra om äldreboenden som inte ens kan erbjuda sina äldre tillräckligt med mat. "Pengarna går till invandrare och inte till våra äldre", får man höra emellanåt. Trots att det ena inte utesluter det andra. Trots skattesänkningar. Det finns egentligen ingenting som säger att man inte kan lägga pengar på både invandrare och äldre, och alla andra som behöver det. Går vi tillbaka i historien verkar det dock vara så att invandringskritiken fungerar som en pendel – den lugnar ner sig under några år för att bli trendig igen när antalet sysselsatta sjunker och välfärden svajar. Därför förvånade det mig egentligen inte när jag fick syn på en grupp på Facebook för "teckenspråkiga patrioter" som är uppenbart invandringskritisk. Det är inte första gången liknande grupper dyker upp – och det är precis just här jag känner att vi, du och jag, behöver prata allvar.

Sådana här attityder får hemska följder för oskyldiga människor. Dessutom är ofta argumenten som attityderna vilar på helt felaktiga. Som om inte det vore nog: med växande rasism har även nynazismen fått sig en skjuts. Det är smygrasismen och dagens rasistiska partier som ger nynazismen vingar. Folk som frågar sig hur det kunde bli som det blev i 30-talets Nazityskland - lyft ansiktet från historieboken och ta dig en titt på ditt samhälle, din omgivning och din riksdag.

**För att leda er in på en ny bana;** jag har länge varit samhällsintresserad och politiskt engagerad, men det var först när jag såg den verklighetsbaserade filmen Milk (2008) för cirka ett år sen som alla bitar föll på plats. Filmen avslutas med att politikern Harvey Milk som kämpade för homosexuellas rättigheter i USA på 70-talet yttrar följande ord i sitt berömda Hope Speech (Hopptalet): "Utan hopp kommer inte bara homosexuella, utan även de svarta, de äldre, de handikappade att ge upp. Och om de medverkar till att välja till centralkommittén och till andra ämbeten fler homosexuella personer ger det ett grönt ljus till alla som känner sig berövade rösträtt, ett grönt ljus till att röra sig framåt. Det betyder hopp för en nation som har givit upp, eftersom att om en homosexuell person gör det är dörrarna öppna för alla".

Jag förstod att allt förtryck har samma grund och skäl. Kvinnor, homo-, bi- och transexuella personer, funktionshindrade, döva, hörselskadade, invandrare, människor med annan etnicitet, samer, romer, djur m.fl. Alla är vi förtryckta. Vi sitter i samma båt.

Om en förtryckt grupp trycks ned, trycks alla förtryckta grupper andra ned. Om en grupp vinner framgång, följer vi andra med upp. Varför fungerar det så? För att förtrycket mot oss har precis samma grund: vi avviker från det normativa på något sätt. Den normativa människan i Sverige är man, heterosexuell, fullt hörande, etnisk svensk och icke funktionshindrad. En sådan människa har alltid företräde och privilegier (men är många gånger inte medveten om det själv). Döva män har privilegier som döva kvinnor inte har även om båda är förtryckta, sådant ser döva män ofta inte själva. När invandrare får lättare att få jobb och slutar dömas efter sitt namn och utseende och bjuds in i samhället kommer det bli bättre för döva och hörselskadade. Nyfödda döva barn kommer inte behöva passa in i någon mall och kommer därför ha självklar rätt till teckenspråk. När vi alla slutat förtryckas och normer bekämpats har alla samma chans.

Det är alla eller ingen.

**Vi döva och hörselskadade** får aldrig exkludera någon i vår kamp - i den ska alla vara välkomna. Och vi får aldrig neka någon annan förtryckt grupp de rättigheter vi önskar åt oss själva. Det måste vara dövrörelsens mål.

Oavsett vad döva vinner på andra förtryckta gruppers framgång så måste vi alltid värna våra medmänniskor och se det som en självklarhet att de är välkomna att komma hit om de så behöver eller inte. Denna attityd vilar i tron på alla människors lika värde. "Våra egna först" finns det inga bra argument för, förutom känslomässiga sådana. Nej, vi ska inte åsidosätta våra egna – utan alla ska ha samma chans och möjligheter. Vårt drömsamhälle måste se ut så.

Vi avslutar med frågan som någon säkert frågar sig – är det möjligt då? Är det möjligt att uppnå ett samhälle fritt från normativa ideal där alla har samma chans? Det tror jag! Jag vet att det är fullt uppnåeligt och att vi kommer dit en dag. Så döva, hörselskadade, kvinnor, invandrare, människor med annan etnicitet, funktionshindrade, alla förtryckta – förena er. Sparka uppåt men aldrig neråt. Ni är Harry Potter och de som motarbetar er är Voldemort. Jag är övertygad om att godheten övervinner allt, precis som i Harry Potter-filmerna.

Och i godheten får inte din rasism plats.

OLIVIA RENNER BALKSTAM

