

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1972

Styrelsen för Sveriges dövas ungdomsförbund avlämnar härmed berättelse för sitt sjunde verksamhetsår.

Beskyddare: HKH Prins Bertil, Hertigen av Halland

Styrelsen

Ordförande: Anders Sundström, Uppsala
Vice ordförande: Thyra Lindström, Järna
Sekreterare: Leif Sandberg, Lund
Kassör: Börje Bergström, Göteborg
Ledamot: Göran Johansson, Trollhättan
Adjungerad ledamot: Karl-Erik Husberg, Stockholm
Suppleanter: Maj Daver, Härnösand
Elsie Andersson, Arlöv
Revisorer: Lars Kruth, Leksand
Börje Edwall, Stockholm
Revisorsuppleant: Karl-Erik Husberg, Stockholm
Valberedningen: Johnny Danielsson, Göteborg (sammank.)
Tage Karlsson, Tranås
Vineta Lyxell, Trollhättan

Sammanträden och arbetsutskottet

SDU har under året haft 5 styrelsesammanträden, vilka samtliga har protokollsförts. Utskottet har haft följande sammansättning: Anders Sundström, Leif Sandberg och Karl-Erik Husberg. AU har haft 1 protokollsfört sammanträde, i övrigt har flitiga kontakter hållits per brev.

Förbundsstämman

Förbundsstämman hölls å Standard Hotel i Norrköping den 25-26 mars. Närvarande var ett 20-tal ombud för tio ungdomsklubbar samt inbjudna gäster. Norrköpingsstad hade vänligheten att bjuda ombuden på lunch.

Kansliet

Den centrala verksamheten har liksom det tidigare året förlagts till sekr.,:s hemort Lund.

Anslutna klubbar

Under året var nio ungdomsklubbar anslutna till Sveriges dövas ungdomsförbund:

Stockholms dövas ungdomsklubb
Göteborgs dövas ungdomsklubb

De dövas ungdomsklubb "Dalabygden"
Umeå dövas ungdomsklubb
Örebro dövas ungdomsklubb
De dövas ungdomsförening "Skåne"
Västergötlands dövas länsförbunds ungdomssektion "Blåklinten"
Jönköpings läns dövas ungdomssektion
Trollhättans dövas ungdomssektion

Tidigare har Mellannorrlands dövas ungdomsklubb "Unga Viljor" varit ansluten till SDU, men på grund av de långa avstånden i Norrland och brist på anslag från närliggande kommuner har bidragit till att klubben nödgats slå igen.

Anslutning till huvudorganisation

Sveriges dövas ungdomsförbund är ansluten till Sveriges dövas riksförbund samt är delägare till SDR:s kurs- och fritidsgård Carlborgsons gård i Leksand.

Tidningen SDR-Kontakt

SDU använder SDR-Kontakt som officiellt organ.

REPRESENTATION OCH KULTURELLA VERKSAMHET

I samband med ett styrelsesammanträde i Skåne deltog SDU:s styrelsen vid ungdomsförening "Skåne":s årsmöte i Kristianstad den 22 januari. Den 19-20 februari representerade Leif Sandberg för Sverige och SDU tillsammans med konsulent K. E. Husberg för SDR vid en nordisk ungdomskonferens i Stockholm. Varje nordiskt land fick här tillfälle överlämna redogörelse om verksamhet bland ungdomar inom resp. länder och man framförde synpunkter och ev. förbättringar.

Demonstrationen

Lördagen den 17 juni demonstrerade c:a 300 döva ungdomar, vuxna döva, föräldrar till döva barn samt hörselskadade personer mot att det enda nyhetsprogrammet för döva och som var textat - Veckonytt - skulle göra uppehåll över sommaren. De hörande har över 200 nyhetssändningar varje dygn medan de döva får tillgång till Veckonytt en kvart i veckan, och det var därför man reagerade kraftigt bland de döva att de fråntagits det lilla som fanns kvar. Demonstrationen tågade från Humlegården i Stockholm till Radiohuset. Plakater stod det målade bl.a. med följande texter: "Döva kräver text i TV varje dag", "TV drar ner, vi kräver mer", "Låt Veckonytt vara kvar" etc. Framkommen till radiohuset läste ordf. Anders Sundström upp skrivelsen till radiochefen. Vid

ett tillfälle deltog A. Sundström i en informations- och diskussionsträff hos radiochefen Otto Nordensköld om televisionsutbudet den 2 november. Under tiden vid demonstrationen var det några ungdomar från Filmskolan, som filmade. Pressen från olika håll hade uppmärksammat demonstrationen, som gav ett bra eko uti landet.

Försöksverksamhet med utbildning av ledsagare till dövblinda

En veckokurs för dövblinda företogs på Carlborgsons gård i Leksand den 15-21 oktober. Där i kursen fanns flera dövblinda, döva samt hörande personer som tjänstgjorde som tolkar för dessa deltagarna. Kursledaren var Anders Sundström. Studieverksamheten omfattade bl.a. blindskrift, ledsagning, käppteknik, tolkning och samtalsterapi samt diskussioner om anpassningsproblem. Studiebesök gjordes på SDR-kontoret i Borlänge, samt även en rundtur kring Siljan, och vi gjorde uppehåll i Nusnäs där det tillverkas trähästar. En kväll var det besök hos De dövas ungdomsklubb "Dalabygden" i Borlänge. Föreläsningar av ordf. A. Sundström om SDU och dess verksamhet skeddes, likaså av studiekonsulent Lars Kruth om SDR och Carlborgsons gård; Dövblindkonsulent Ingemar Wennergren om det nya dövblindahemmet i Hallstahammar och övrig verksamhet kring dövblinda. De dövblinda ungdomarna, som deltog i kursen, är de primärt döva och som så småningom blev gravt synskadade eller blinda, alla har de gått i vanliga dövskolor. Då dessa dövas syn nedsattes, ställdes de helt utanför gemenskapen, enär de befintliga dövorganisationer inte tillräckligt motsvarar deras behov. Därför fanns kursen till för att informera och sprida kännedom för de enbart döva och att få de dövblinda att ta del av det dövas föreningslivet.

Målsättningen för kursen var att de döva ungdomarna skulle kunna fungera som ledsagare och tolkar åt de dövblinda i olika sammanhang t.ex. möten, föreläsningar m.m. Kursen var en försöksverksamhet som lyckades tillfredsställande. Det kommer att anordnas flera liknande kurser i framtiden. Det är viktigt att så många som möjligt av de döva och hörselskadade och dessutom de hörande kommer med på dessa kurser för att få förståelse för de dövblindas mycket svåra situation.

Nordisk kulturfestival i Göteborg

Vid den nordiska kulturfestivalen i Göteborg under tiden den 16-22 juli deltog den svenska ungdomen i en rad olika aktiviteter bl.a. inom teaterverksamhet. Främst visade de sina färdigheter vid en Svensk afton, och det syntes att det gjordes en hel del framgångar sedan sist.

Under veckan deltog ungdomarna i en konferens med SDR om den framtida ungdomsverksamheten.

Nordiskt ungdomsläger

Under veckan den 23 - 29 juli ägde ett nordiskt ungdomsläger rum på Snoghøj folkhögskola vid Fredericia i Danmark. Från Sveriges sida deltog ett 15-tal ungdomar, och allt som allt var det cirka 100 ungdomar. Bland dem noterades 8 från Island, vilket var första gången för oss att stifta bekantskap med dem. Det hade flera gånger varit på tal om att SDU skulle planera en resa till Island.

Varje kväll hade varje land sin afton, då det visades teater och lekar och annat.

Under veckan företogs två långa bussturer. Den första skedde till Dybøl via Kolding, Ribe och Römö. Där besökte vi bl.a. domkyrkan med sina 246 trappsteg. Och sen fick vi tillfälle att fortsätta till Kruså vid gränsen mellan Danmark och Tyskland. Där besökte vi ett stort lantbruk, som hette Bönstrupgård och som ägs av den danska staten och där de nio döva arbetar.

Den andra långresan skedde till Legoland, där det byggts ett helt miniatyr-samhälle av Lego-pussel, Efteråt åkte vi på "safari" genom Löveparken och vi fick se zebror, vildsvin, giraffer och massor av lejon.

Färden fortsattes sedan till en stor tomt, där de danska dövas kursgård (Castberggård) skall uppföras inom kort. Vi for sedan till Silkeborg, där det bl.a. finns ett museum som förvarar ett 2000 år gammalt huvud.

Efter detta uppehåll fortsatte vi till Herring, för att bese dövas föreningslokal och som vi förtärde middag där. Här hade danskarna "sin" afton med teater och lekar. Vid samma tillfälle visade islänningarna en film hemifrån som var mycket intressant. Vi hade även en sportdag och vi hade då stafettlekar. Här vann Norrmännen, men i gengäld blev vi god tvåa när det gällde fotboll.

Det är en väldig fin idé med ungdomsläger och som vi döva har väldig stor glädje av, och som nu planeras att ordna en sådan varannat år mot tidigare vart fjärde. Det är också ett bra tillfälle för döva ungdomar att hävda sin isolering och får fina tillfällen att lära känna varandra och få vara tillsammans med, Sverige hade ett liknande nordiskt ungdomsläger i Trillevallen för ett par, tre år sedan och det var sannerligen ett oförglömligt minne.

Luciafest

Stockholms dövas ungdomsklubb har i samarbete med SDU anordnat Sveriges dövas Luciafest i Stockholm. Lucian var i år Ann-Britt Emanuelsson från Kalmar, och SDU:s ordf. Anders Sundström fick den äran att kröna årets Lucia. Arrangemanget hade sketts i två omgångar. Under lördagen var det ungdomarnas egen afton med kröning och med dans, lekar etc. och under söndagen var de äldre dövas som deltog i firandet å Sirius Fritidsinstitutet i Stockholm.

Ekonomi

Förbundets ekonomi har liksom tidigare år varit otillfredsställande, varför verksamheten har i viss mån varit hämmande. Dock har Skolöverstyrelsen bidragit SDU med 8.750:-, varav dessa medel har gått till olika konferenser, festival, sammanträden m.m. Genom SÖ har också aktiveringsstöd delats ut till anslutna ungdomsklubbar. För närvarande är SDU helt beroende av SÖ:s bidrag, för att kunna existera som organisation för de döva ungdomarna.

Under året har lotteriförsäljning skett i samarbete med Göteborgs dövas ungdomsklubb. Nettovinsten hade varit c:a 2.500 kronor som tillskott i den löpande verksamheten inom organisationen.


SDU har även erhållit bidrag på 2.000 kronor av Stiftelsen Claes Groschinskys Minnesfond, vars bidraget gjort det möjligt för SDU att i samarbete med Ungdomens Röda Kors i Göteborg kunna täcka kostnader vid en ungdomsledarkurs.

Slutord

SDU vill rikta ett varmt tack till Skolöverstyrelsen och Stiftelsen Claes Groschinskys fond för bidragen då de visat förståelse och intresse för de döva ungdomarna och dess organisation. Ungdomsföreningarna har visat en aktivitet som inneburit en stor, frivillig insats av ungdomarna själva.

Stockholm den 31 december 1972.


Anders Sundström
Ordf.


Thyra Lindström
V. Ordf.


Leif Sandberg
Skr.


Börje Bergström
Kassör

Göran Johansson
Ledamot

