

Grattis!

SDU 50 år... Det finns många minnen från den tiden när jag var ordförande och sedan anställd på SDU, som det hette då. Ett av mina många kära minnen från den tiden var elevkårskurserna. SDU medverkade och bildade elevkårer på dövskolorna. Rektorsföreningen hade delade meningar om detta. SDU kämpade med att dessa valda skulle få en utbildning i vilka rättigheter, ja även skyldigheter eleverna hade. Med hjälp av Västanviks folkhögskola anordnades det många kurser. Elevkårskurserna fick ett bra stöd av SDR som huvudman och speciellt av Elisabeth Ek och Siri Öst samt skolans rektor Anne-Marie Wikström. Många som gått kurserna blev små rebeller ute på dövskolorna. Många blev senare aktiva i föreningslivet i ungdomsklubbar och dövföreningar.

Folkhögskolan och vuxenförbundet var som mamma och pappa för SDU. Ett minne jag har när det gäller skolfrågorna och elevkårskurserna var när en elev blev utestängd från undervisningen av en lärare för att eleven inte hade hörapparat på sig. "Åk hem och hämta hörapparat!"

Jag blev kontaktad skolans elevkår. "Svarta maja"-textefonen gick varm. Jag var heligt förbannad för att här hade regeringen godkänt teckenspråket 1981, att dövas första språk är teckenspråk och att svenskan är läs- och skrivspråk. Det tog någon dag så fick jag träffa en ansvarig höjrdare på Örebro kommun som hade hand om gymnasieskolan. Han ångade på med regler dit och hit. Då avbröt jag honom: Om inte eleven får sin undervisning imorgon så kommer jag ta ut alla elever i skolstrejk! Då pausades mötet. Sedan återkom han efter 20 minuter. "Nu var eleven så välkommen, inga problem. Tack och adjö" menade de, så det var bara för mig att åka hem. Ärligt så var jag rätt nervös, men rätt fick vi i SDU. Rektorsföreningen var inte speciellt glada över oss. På den tiden tog vi fram en tröja som Stockholms Dövas Ungdomsklubb sålde med texten "Tala är silver, teckna är guld". Det var ett resultat efter Örebros avstängning av en elev... Vad hade hänt om jag hade sagt att det blir strejk imorgon? Hade alla dövskolors elever gått ut i strejk? Det får vi aldrig veta...

Anita Hägglund från Uppsala och jag fick utmärkelsen ÅRETS PAR av SDU för våra insatser för döva ungdomar. Senare samma höst erhöll jag ett stipendium från Stockholms stad för de insatser jag gjort. Sedan blev det SDU för hela slanten. Det jag känner varmt för är våra läger som vi anordnade, och för att inte glömma de ledarutbildningar som var obligatoriska för att

kunna jobba med läger.

Internationella Barnbyn var det största lägret vi haft på Västanviks folkhögskola i Leksand. Därefter arrangerades Nordiska läger, hästar, äventyr, kanot och dressin. Ledare som högg sig med yxan, diskussioner om hörande som sjunger men tecknar samtidigt – var det dövkultur? På dessa ledarutbildningar växte fram en "SDU-kultur" med vattenlekar, vattenkrig m.m. Även om mycket allvar fanns i utbildningen om ansvar och förhållanden mellan deltagare och ledare så fanns det mycket bus... det tillhör ungdomen! Det skulle inte förvåna mig om ett stort vattenkrig utbryter under 50-årsjubileet!!!

En speciell händelse var vid ett nordiskt ungdomsläger: Vid en samling hade vi ledare gömt vattenpistoler bakom ryggen och ungdomar satt på gräset utanför matsalen "Röda Havet". På ett gemensamt tecken drog vi igång och sprutade vatten på alla lägerdeltagare. Det blev än värre: hinkar, muggar, glas allt möjligt fylldes med vatten. Kriget flyttade in i Röda havet och vattenkriget var i full gång, papperskorgar fulla med vatten... nu började det bli blött inomhus. Vi ledare hade alla blivit ordentligt blöta. När vi trodde det var över kom brandslangen fram med fullt tryck inomhus! Ledarna gav upp och jag sa stopp! Alla slutade och alla som hade varit med var helt slutkörda. Vattnet i salen nådde 5 cm ovanpå golvytan och gardiner, fönster, möbler – allt var dyblött! Alla hjälptes att städa upp och torka. Ett jobb som tog flera timmar. Så tog lägret slut och deltagarna åkte hem. Jag var kvar och blev uppkallad till expeditionen på Västanvik. Jag tänkte att nu får jag mig en uppläxning. Först tyckte de att SDU skött sig bra och det inte varit inga problem alls, men vad hade vi gjort inne i Röda Havet? Jag var redo.

Husmor på skolan var upprörd: varför hade vi flyttat på blomkrukorna – de stod inte på rätt plats, vad hade vi gjort?

Jag bad om ursäkt. Sedan var det inget mer. Nu får de läsa det här, över 30 år senare, vad som egentligen hände.

Det finns mer att berätta...

Kram

"TOMPA", THOMAS SPOGARDH,
SDU-ORDFÖRANDE 1985-1986



SDUF
fyller **50 år!**
Under året bjuder vi in
f.d SDUF/SDU-ordförande
att skriva en krönika eller
en hälsning. Följ med på en
spännande och nostalgisk
resa tillbaka i tiden
mellan 1966 och
2016!



Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg
www.sduf.se

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)



Kattis Linné,
fd. Stenman



Lena Sundström

Hälsning från Katarina Linné

● SDUF:s 50-årsjubileum ger mig möjlighet till eftertanke och en liten återblick. När jag blev ordförande firade SDUF 20-års jubileum i Skövde. Det var inte riktigt 30 år sedan jag blev ordförande utan 1997, så någon gång på vägen har man ändrat datum för SDUF:s bildande.

Jag tänker på vad SDUF gett mig som jag tagit med mig i livet såsom kunskap om påverkansarbete, arbetsledarroll, samarbete m.m. som jag haft nytta av bland annat i mitt jobb. Jag lärde känna massor med trevliga människor under åren i SDUF, både i Sverige och utomlands. Jag tänker på Ungdomsledarutbytet med Nepal som initierades under min tid som ordförande. Jag tänker på när vi läste Funkisutredningen och styrelsen diskuterade den via chat i FC (First Class) för att sen skriva ett remissvar. Jag tänker på ansökningar till Arvsfonden. Jag tänker på Lägerverksamheten som har gett så många så mycket. Det är med tacksamhet jag ser tillbaka på åren inom SDUF:s styrelse.

Stort Grattis SDUF!

KATTIS, ORDFÖRANDE I SDU 1997-1999

Påverka tillsammans med SDUF

● Tillsammans med engagerade medlemmar blir SDUF starkare - och vi bildar nu en arbetsgrupp, där vi vill ha fler medlemmar med. I arbetsgruppen läser man viktiga förslag och texter som berör unga döva och hörselskadade, t.ex. förslag på Tolklagen, och skriver svar enligt SDUF:s idéprogram. Arbetsgruppen får tillgång till allt material och mallar på hur t.ex. ett remissvar kan se ut.

Vi har mer information om arbetsgruppen på vår hemsida och Facebook. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse - maila till SDUF:s ordförande Mia Modig, mia@sduf.se senast 30 april!

Hälsning från Lena Sundström

● Lena Sundström, SDU-ordförande år 1987-1990, hälsar: Det var en jätterolig och lärorik tid. Jag önskar alla SDUF:are ytterligare en viktig, matnyttig och rolig 50-års tid framöver!

Vi ser fram emot att fira 50 år med dig!



Vad finns på SDUF:s hemsida?

● Nu har vi uppdaterat vår hemsida med teckenspråk, som det ska vara! De flesta texter i hemsidan finns alltså nu också på teckenspråk, t.ex. "Om SDUF", "Historia" eller "Bli medlem".

På hemsidan har vi en flik som heter "Media" - där kan man hitta mycket information och material om SDUF. Vår lista på verksamhetsberättelser blev precis nyligen helt komplett - ända från 1966 fram till idag. Visst är det häftigt! Gå in och läs vad man hade för aktiviteter år 1967 eller 1979 eller varför inte 1992?

Under fliken "Bli engagerad" kan du se hur du kan bli medlem i SDUF. Där finns ett enkelt formulär du fyller i. Man får även en tydlig överblick över "Arbetsgrupper". Syftet med arbetsgrupper är att underlätta styrelsens arbete och få in er medlemmar som kan påverka vår verksamhet. Det finns både permanenta arbetsgrupper (som Lägergruppen) och tillfälliga arbetsgrupper som han behandla allt från intressepolitiska frågor till att planera aktiviteter. Vissa av dem har lediga platser.

Vill du veta vad SDUF har på gång och få en tydlig översikt? Alla läger, styrelsemöten, ungdomsklubbars årsmöten, kurser och konferenser m.m. finns under fliken "Kalendarium" för alla händelser under 2016.