

## Mycket hände under 90-talet!

● Jag satt i SDU-styrelsen 1990-1993 och var sedan ordförande 1993-1997. Det var en mycket bra tid och det hände mycket i SDU. T ex vid årsstämman 1994 i Norrtälje bytte SDU namn från Sveriges Dövas Ungdomsråd tillbaka till det gamla namnet Sveriges Dövas Ungdomsförbund som SDU ursprungligen hette. Vi bytte också logo från den gamla till den nya, som ser ut nästan som den nuvarande idag. Samma årsstämma fick vi in rekordmånga motioner – hela 59 st! Det glömmet jag aldrig! Det var då en tävling på skoj mellan ungdomsklubbarna om vilken av dem som hade flest motioner. Årsstämman tog kanske 25 % på allvar och avtog resten.

1994 blev SDU också självständigt som organisation. Det hade dykt upp nya regler med statsbidrag från Ungdomsstyrelsen (idag MUCF), som ställde andra krav på ungdomsförbund än tidigare. Det gjorde att SDU var tvunget att anpassa sig och ha t ex egen medlemsavgift. Så vi blev självständiga som organisation den 1 juli 1994, det fungerade inte att vara ansluten till sitt modersförbund. Reglerna påverkade också många andra ungdomsförbund i Sverige. Det blev en hel del pappersarbete och många avtal med SDR om t ex medlemmar och det löste sig bra. När vi blev självständiga blev det underskott i SDU. Vi lärde oss att ta mer ansvar för vår ekonomi. Förr så fick SDU generösa bidrag av SDR också och då hade SDU t ex en egen minibuss, som användes mycket, mest till sommarläger och vi hyrde ut den till Västanviks folkhögskola. Sedan var vi tvungna att sälja den och genomföra andra ändringar. Vi lärde oss att söka pengar från annat håll och också startade flera olika projekt och det hände mycket där. Det kändes bra att ungdomarna nu fick bestämma mer själv och styra sin ekonomi.

År 1995 flyttade SDU sitt kontor (tillsammans med SDR) från Leksand (Västanviks folkhögskola) till Stockholm. Det var också då vi började arbeta mycket mer intressepolitiskt och det passade perfekt att tjänstemännen kunde representera SDU mer på möten i Stockholm. I vår styrelse var det många som brann för intressepolitiska frågor som skol- och arbetsfrågor. Det var riktigt roligt! Annat som hände på min tid var att vi lyckades locka fler ungdomar till SDU. Förut så var det väldigt få svenskar som deltog på t ex nordiska läger, kanske 5-6 st. Vi arbetade på och till slut började platserna fyllas på med tiden och många svenskar började delta. Verkligen härligt att se. Vi samarbetade mycket med andra ungdomsförbund och LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) och vi kunde driva många gemensamma intressepolitiska frågor. SDUF kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat, SDUF som driver ett viktigt arbete och fina aktiviteter. Jag blir stolt och glad och tittar i varje nummer av Dövas Tidning på vad SDUF gör. Grattis till 50 år, SDUF!

Pontus Degsell  
SDU-ordförande 1993-1997



Sveriges Dövas Ungdomsförbund  
Rissneleden 138, 5 tr.  
174 57 Sundbyberg  
[www.sduf.se](http://www.sduf.se)

Mejla: [kansli@sduf.se](mailto:kansli@sduf.se)  
Twitter: @\_sduf  
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:  
Laith Foad Fathulla  
[laith@sduf.se](mailto:laith@sduf.se)

SDUF  
fyller 50 år!  
Under året bjuder vi in  
f.d SDUF/SDU-ordförande  
att skriva en krönika eller  
en hälsning. Följ med på en  
spännande och nostalgisk  
resa tillbaka i tiden  
mellan 1966 och  
2016!

## Fyrfaldigt hurra för förbundet!

● Det är svårt att skriva en kortare hälsning om ett förbund som är och betyder mycket. I SDUF fick jag träffa andra barn och ungdomar med samma identitet och som brann för samma sak. Jag kunde sätta ord på min frustration och glöden för mitt fortsatta engagemang tändes då. Läger, förbundsstämmor, kurser och flera rundor till Almedalen. Det har betytt otroligt mycket för mig personligen.

Min tid i SDUF har lagt grunden för annat engagemang, bl.a. inom studentrörelsen och politiken. Jag har suttit i flertal olika styrelser och, tro mig när jag säger att det är väldigt svårt att slå min tid i SDUF. Det har varit överlägset roligt (och många sena nätter). Tveka inte när det kommer till att engagera dig i SDUF på ett eller annat sätt! Det är värt det.

Jag känner en enorm trygghet i att kunna lita på att SDUF som förbund alltid står upp för oss och som inte räds att ryta högt när det behövs. Det är när som förbundet behövs som mest. En enad röst är långt starkare än enskilda röster. När den döva kandidaten inte går vidare i rekryteringsprocessen till biträdande rektor på en dövskola, när döva elever demonstrerar på specialskolor för orättvis behandling och när unga döva diskrimineras på arbetsmarknaden.

Icke att förglömma är de läger där barn möts över landskaps-, nordiska, europeiska och världsliga gränser som SDUF arrangerar och skickar deltagare till - som jag vågar påstå är den bästa grejen med SDUF. Grattis!

Isabella Hagnell  
SDUF styrelseledamot 2011-2013 & förbundsordförande 2013-2014



Pontus Degsell



Isabella Hagnell

## Hälsning från Malin Johansson-Kvitvaer

● Istället för en hälsning, en reflektion: Att vara del av SDUF är att vara del av en historia. Det är en historia som går från styrelse till styrelse, årsmöte till årsmöte och läger till läger. I det att vara del av en historia finns styrka. Vi är inte de första, och vi är inte de sista. Vi fortsätter på en kamp som många före oss förde, och när vi inte är här längre kommer andra fortsätta kampen. Att ta till vara på den vetskapen, och på det arbete som gjorts före oss, är viktigt tror jag – annars kommer vi fortsätta uppfinna samma hjul om och om igen. Eller så uppfinner vi ett nytt, eget hjul när vi istället borde börja trampa på pedalerna.

En organisation består inte bara av sin styrelse, den består av lokalföreningar och medlemmar, och alla har en viktig roll att spela. Att vara del av en organisation är att kunna se till den större bilden. Vad är viktigt att vi gör just nu, just i det här ögonblicket? Men också: Vad är viktigt för att organisationen ska kunna fortsätta med sitt arbete många år till? Jag är inte längre aktiv i SDUF, och snart är jag för gammal för att vara medlem. Men kampen för alla döva barn och ungdomars rättigheter är fortfarande minst lika viktig, och jag kommer alltid att backa SDUF. Lycka till med det fortsatta arbetet!

Malin Johansson-Kvitvaer  
SDUF-förbundsordförande 2012-2013



## Ridlägret i Alingsås

● Det efterlängtrade populära ridlägret som anordnas årligen av SDUF spenderades denna vecka på Östadkulle Ridklubb i Alingsås! Sju förväntansfulla deltagare och tre peppade ledare anlände söndagen den 31 augusti, och välkomnades hjärtligt av gårdens ägare. Alla kom bra överens direkt och det var dags för provridning av hästarna. Ridläger-t-shirts delades ut till alla, och dessa kom senare under veckan att målas på till minne av lägret. Dagarna rullade fram fyllda av fart och fläkt med två ridpass om dagen och sysslor i stallet. På onsdagen var det en "break off"/övertäckningsdag, vilket deltagarna misstänkte skulle bestå av en resa till Liseberg och visst hade de rätt! Trots spöregnet som höll i sig hela dagen hade vi alla superroligt med de olika aktiviteterna och åkattraktionerna. Vi testade också det läskiga spöketellet Gasten och avrundade kvällen med att spela lite på chokladhjulen. Det var en uppskattad dag!

Under veckan utfördes några långritter med mycket galopp, vilket resulterade i att några deltagare ramlade av, och traditionsenligt planerade vi ledare då en tårtkväll, naturligtvis! Två av ledarna utlovade även en kladdkaketävling där deltagarna skulle få smaka den bästa kladdkakan någonsin! Fredag morgon fick alla deltagare varsitt papper på dressyrprogram för att kunna öva till uppvisningen som hölls sista dagen. Alla övade och övade tills det blev perfekt! Femkampen hade vi på kvällen och den ledde till många skratt! Fjärilarna i magen kom när det var dags att tävla i dressyr- och hoppning. Alla deltagare var så duktiga i båda grenarna, vilket gjorde oss ledare och föräldrarna stolta, med tanke på hur hårt alla kämpat under veckan! Efter diplomutdelningen blev det en del tårar och massa kramar inför hemfärden. Alla var eniga om att medverka igen på nästa ridläger och utmattade men med ett leende på läpparna, och med ett fint minne i hjärtat åkte vi sedan hem. Hoppas att vi ses igen!

Ledarna Pia Johansson-Sederholm, Fannie Borgman, Kalle Löfgren



Ridläger



Barnläger

## Barnläger i Lillsved

● Årets traditionella och klassiska barnläger ägde rum i Lillsved på den vackra Värmdön i Stockholms skärgård. Totalt 24 barn och 7 ledare samlades och vi var fullt taggade inför lägerveckan och lägrets tema var pirat. Det var väldigt spännande eftersom vi var i skärgården och vi hoppades på att få se någon skymt av piratskepp åka förbi Lillsved men tyvärr såg vi inte något piratskepp. Men vi har åkt med färjan ut på utflykt till Vaxholm där vi besökte den anrika Waxholms fästning och vi fick veta att delar av filmen "Pippi Långstrump på de sju haven" spelades in där. Det var där Pippis pappa fängslades av pirater.

En kväll hade vi grillkväll med sagostund som handlade om en kung som bodde på Waxholm-fästningen. Många tyckte att det var en väldigt spännande berättelse. Veckan bjöd också på en del roliga aktiviteter och vi hann också göra en utflykt till Siggesta Gärd. Deras skogshinderbana var väldigt svår men rolig. Den sista dagen kom SDUF:s ordförande Mia på besök och hon lyckades få barnen att anfalla ledarna med vatten. Ett stort vattenkrig bröt ut och de flesta blev blöta. Vattenkrig är ju ett av alla måsten i SDUF:s läger! På kvällen hade vi piratkalas och gick ut på skattjakt. Barnen hittade en kista med stora chokladmynt i. Lägerveckan blev minnesvärd för barnen. Vi ses nästa år!

Lägerföreståndare Nicholas Winberg

## Ny projektledare för VI SKA MED

● Vi välkomnar Ellinor Persson som från och med 26 september 2016 arbetar som projektledare för projektet VI SKA MED. Hon sitter med i SDUF:s styrelse och har varit ideellt verksam i flera år i olika projekt. Ellinor kommer ansvara för att driva projektet framåt och ska, tillsammans med de övriga medarbetarna, utveckla och utforma opinionsbildande arbete.

"Det ska bli otroligt roligt och en fantastisk utmaning att utveckla projektet tillsammans med de andra medarbetarna!"

