



Läger och aktiviteter – en viktig del av SDUF

En stor och viktig del av SDUF är läger och våra aktiviteter där medlemmarna får träffas och umgås på teckenspråk. Vad vore SDUF utan läger för barn och ungdomar i alla åldrar, från alla hörn av Sverige?

Här nedan ser du flera rapporter om vad vi har gjort under sommaren.

Gå in på www.sduf.se där vi har "Rapporter från läger" och ett galleri med alla bilder!

Visst kommer du med på något – eller flera – av våra läger och aktiviteter nästa år?

Nordiskt ridläger i Danmark

● Den 10-14 augusti deltog vi i Nordiskt ridläger för döva för 18-30 år. DDU (Danske Döves Ungdomsförbund) anordnade lägret nära Ebeltoft. Vi bilade dit och åkte färja från Varberg.

Väl framme på Vinkaergården såg man direkt många mysiga islandshästar i många olika färger, fluffiga manar och svansar. Vi var totalt två svenskar, en norsk, en finsk och tre danskar. Vi red långritter varje dag. En gång var det 8 timmar i sadeln med lunchpaus. Landskapet var oslagbart vackert och vi badade i havet med hästarna också. En kväll åkte vi till Ebeltoft, ett litet centrum i en äldre stil. Där smakade vi dansk glass. Under veckan fick vi hemlagad dansk husmanskost.

Vi tecknade för det mesta internationellt men samtidigt försökte vi hålla oss till våra länders teckenspråk för att bibehålla det nordiska i oss. Kvällarna innehöll långa diskussioner om våra kulturer och hur vår dövsituation ser ut i respektive land. Det var en härlig vecka, vi fick nya vänner för livet och det vill jag och Kalle tacka DDU för!

REBECCA JONSSON & KALLE LÖFGREN



Språkresan till Indiana, USA

● Den 3 juli var väskorna fullpackade och nio förväntansfulla ungdomar möttes på Arlanda flygplats. Nu ställdes kursen mot Indianapolis, USA för två veckors språkresa!

Det blev en väldigt fin start för ungdomarna som genast fick uppleva en amerikansk högtid; 4 juli, nationaldagen. Helgen tillbringades hos deras respektive värdfamilj som visade hur man firar en högtid – ordentligt! Efter helgen då man vilat bort jetlagen, åkte alla till skolan där lägret skulle hållas för de nästkommande två veckorna.

Ungdomarna uppskattade möjligheterna att lära sig nya språk, träffa nya vänner, och åka iväg på olika aktiviteter. Under de två veckorna i USA har vi hunnit med bland annat en trampolin-park, en basketmatch, shopping, och två vattenparker (Holiday's World uppskattades extra mycket då det fanns häftiga och snabba karuseller, särskilt Voyage och Thunderbird som rekommenderas för er som åker till Indiana någon dag) och avslutningsvis med en natts camping. Veckorna var fyllda av roligheter, aktiviteter, kulturkrockar, nya språk, och sist men inte minst – nya vänner. Efter två veckor sade vi hej då till dessa och på söndagen den 19 juli tidig morgon kom vi hem. Borta bra, men hemma bäst!

Kolla gärna in våra bilder och uppdateringar på SDUF:s facebook-evenemang med namnet "Språkresan till Indiana, USA"!

LEDAREN HANNA FERM

www.sduf.se



Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg
www.sduf.se

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)

WFDYS-läger i Turkiet

● Det var ca 50 länder och runt 100 personer som deltog i lägret i Turkiet och med olika kulturer och framförallt olika språk. Det var jag och en till svensk deltagare som fått äran att åka dit i år. Det var en lärorik vecka med många händelser och aktiviteter.

Jag flög dit själv för första gången men möttes upp av två snälla turkiska funktionärer från lägret. Jag kämpade med att kommunicera med dem på internationella tecken vilket jag knappt behärskade men innan veckan tog slut hade jag lärt mig det hyfsat bra ändå! Det går bara man vill!

Vi bodde på en campingplats med små stugor för 4 personer. Jag bodde med två tjejer från Turkiet och en från Sydafrika. Vi blev uppdelade i olika lag med varsin färg på laget. Alla lag hade smeknamn och ett eget tecken. Jag var med i blå laget och vi kallades för vågen.

På förmiddagarna lyssnade vi på flera intressanta föreläsningar som handlade om jämställdhet, kultur och politik. På eftermiddagarna var det lek och aktiviteter där vi i lagen tävlade mot varandra. Alla lekar var väldigt roliga och svåra, det krävdes mycket samarbete och fullt fokus! Mitt i veckan var vi iväg på utflykt för att utforska staden Istanbul, det var roligt och intressant! Vi åkte båt på floden mitt i Istanbul och såg flera vackra byggnader.

Jag lärde mig otroligt mycket under veckan, framförallt internationella tecken. Många kunde inte internationella tecken men alla lärde sig mycket på bara en vecka. Vi var alla glada och positiva. Det gick ju bra för oss alla trots att vi kom från olika länder och hade olika teckenspråk!

JONNA SJÖGREN



Barnläger på Öland

● Totalt var det 11 glada barn som tillsammans med fyra ledare samlades på Kalmar station. En halvtimmes bilresa väntade, över bron till Öland. Vi bodde på en fin och trevlig gård som hette Allegården Kastlösa. Barnen blev mest glada över att det fanns en pool på plats. Dessvärre var vädret inte på vår sida under veckan men vi passade på att bada under de två första dagarnas fina väder och sedan åka till Ölands nöjes- och djurpark där det fanns ett vattenland där vi fortsatte att bada!

Vädret blev inte lika fint under resten av veckan men det hindrade inte barnen att bada oavsett väder, i sann svensk sommaranda. Imponerande! På den tredje dagen åkte vi tillbaka till Ölands nöjespark för att kolla på djur samt åka olika karuseller. Jag själv blev spjefärdig efter ett par karuseller och fick istället äta mjukglass medan barnen åkte varv efter varv. Under veckan hann vi med en massa saker som 5-kamp, skattjakt, GoKart, minigolf och en massa mer. Jag trodde jag jobbade med barn tills vi åkte Gokart... Alla gasade på och körde för fullt och körde om varandra – den svenska framtiden inom motorsporten ser ljus ut!

En gång åkte vi ut i skogen till en grillplats där vi satt runt en eldstad och grillade korv, marshallows samt banan med choklad och hade det allmänt mysigt. Vi fick också finbesök från två styrelseledamöter från SDUF, Erdem och David. De berättade om SDUF och lyssnade på barnens åsikter. Det var guld värt!

Vi avslutade veckan med att lämna barnen på Kalmar station för hemfärd. Vi ledare trodde inte att det skulle vara svårt att lämna barnen och deras fantastiska humör under hela veckan men ack så fel vi hade. Hoppas vi ses igen nästa år!

LÄGERFÖRESTÅNDAREN FLORIAN TIRNOVAN

Vill DU vara med i referensgrupp till 50-årsjubileumsboken?

Arbetet med att samla ihop material till boken som ska överblicka SDUF:s 50-åriga historia (1966-2016) är i gång. Snart kan boken börja skrivas – och här du kommer in!

Referensgruppen ska bestå av några personer, i olika åldrar. Tanken är att det ska bli ett par korr-rundor – där ni träffas och kommenterar innehållet i boken.

Är layouten bra? Är innehållet roligt och passar ungdomar? Hur ser språket ut? Stämmer alla fakta? Allt för att boken ska bli så bra som möjligt! Vi planerar att ha en första träff i våren 2016.

Anmäl ditt intresse senast 30 nov. till Charlotte Gustavsson.
Mejl: charlotte@komout.se
Skype: [charlotte_gustav](#)