

Vad får jag?

För 30-40 år sen var det en självklarhet att ställa upp som ideell ledare, det vill säga helt utan arvode i olika sammanhang som lägerledare eller något liknande. Man ställde upp för att man visste vad det skulle ge till förbundet. Som lägerdeltagare visste jag att det fanns ideella ledare som gjorde så att lägret kunde genomföras. Sen var det min tur att jobba ideellt så att lägret kunde genomföras. Och så går det vidare i generationer.

Men någonstans på vägen tog det stopp. Idag är det väldigt svårt att hitta ledare som vill ställa upp ideellt eller för liten peng. Det krävs alltså arvode för att kunna locka ledare. Varför tog det stopp någonstans på vägen? Vad hände egentligen? Utnyttjade organisationerna ideella ledare för mycket? Har samhället förändrats så att det inte existerar några ideella ledare? Många länder har fortfarande volontärer och ideella ledare, vi kanske pratar om helt olika föreningskultur mellan Sverige och andra länder. Vi ska inte gräva djupt i detta och försöka hitta svar till frågorna men det är värt att reflektera över förändringen. Ju flera ideella ledare desto mer kan pengarna gå till verksamheten, så är det för alla organisationer, oavsett om det handlar om döva eller hörande.

Men när du ställer upp som ledare får du många saker på köpet som du inte kan få från annanstans.

- Du utvecklar dig själv och människorna i närheten av dig. Du lär dig hur du ska agera gentemot andra och vad du ska göra/planera. Dessutom måste du alltid ha en plan B, dessa moment får dig att utvecklas och du kommer ha nytta av dem i din vardag.

- Du växer som människa genom att lära dig om andra människor. Du får lära känna många olika människor med olika etniciteter, kulturer och bakgrund.

- Du inspirerar andra genom att vara en förebild som ledare. Oavsett vad för ledare eller volontär du blir så kommer du inspirera andra. Ställer du upp som volontär så kommer folk tänka "Ställer hen upp som volontär? Så varför inte jag också...". Du kan skapa ringar i vattnet som sprider sig.

- Delaktighet och gemenskap, du känner dig delaktig i en grupp och en härlig gemenskap växer.

- Du har kul! Du får vara med på olika aktiviteter och besöker platser som du inte skulle göra som privatperson.

Detta får du om du ställer upp som ledare! En massa minnen tar man med från varje läger och det finns hos en resten av livet. Sådana minnen är ovärderliga.

Så mitt råd till er som aldrig har jobbat som ledare; utmana dig själv och sök till ett ledarjobb! Du kommer inte ångra dig.

PS. Jag vill lägga till en sak, det värmdde mitt föreningshjärta att se så många ideella volontärer ställa upp på vår förbundsstämma i Örebro! Tack vare dem kunde förbundsstämman fortlöpa under

helgen helt problemfritt och vår kanslipersonal kunde då fokusera på förbundsstämman utan att behöva tänka på runtomarrangemanget. Stort tack till er som ställde upp på förbundsstämman! DS.



DANIEL LITTORIN,
FÖRBUNDSKASSÖR

Lägeranmälan öppen!

Visste du att SDUF nu har öppnat anmälan för 2018 års roliga läger och events för olika åldrar? Anmäl dig som deltagare eller ansök om jobbet som lägerledare! All information finns på SDUF:s hemsida och Facebook. Häng med och upplev äventyr med oss!

VAD HÄNDER I SDUF?

2/12 SDUF:s 80-årsjubileum, Stockholm
7/12 Anmälan, sommarläger 2018 öppnas
7/12 Ansökan som ledare, sommarläger 2018 öppnas
6-21/1 Sound becomes Visual - Drama Camp del 1, Norge

25-28/1 SDUF:s kickoff och förbundsstyrelsemöte, Stockholm
26-28/1 Kurs "Engagera dig" del 1, Västanviks folkhögskola
29/1-9/2 BOUJT och SDUF har skolturén runt om i Sverige
16-18/2 BOUJT:s bemötandebildning, Västanviks folkhögskola



Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Risseleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post

Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.se

Twitter: @sduf
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Stöd oss
SDUF bg. 5759-5647
Swish: 123 218 1477

Bli medlem
www.sduf.se



Fr.v: Laith Fathulla, Viktor Jäderlund, Daniel Littorin, Jonna Sjögren, Nora Duggan, Stine Venseth (Mikaela Söderström saknas på bild).

Ny förbundsstyrelse och nya tag!

● Under SDUF:s förbundsstämma den 10-12 november 2017 i Örebro valdes en ny förbundsstyrelse in, se bild. Förbundsstämman gav också Handbojor 2017 till SVT, för deras bristande tillgänglighet trots upprepade dialogmöten. För att läsa uttalandet i sin helhet, gå in på vår hemsida. Tack ni alla som kom och deltog i vår förbundsstämma!

Döva ungdomars historiska kamp!

● Är du nyfiken på hur dövungdomsrörelsen blev till för mer än 50 år sen? Vilka var med och bildade SDUF och lokala ungdomsklubbar? Vilka frågor kämpade man för då och nu? Vilka läger och aktiviteter ordnade man och vad gjorde man där? Allt det får du veta om Charlotte Gustavsson och Urban Mesch kommer till er skola eller förening och föreläser om mer än 50 år av döva ungdomars historia och kamp!

De föreläser under hela våren 2018 i hela Sverige och en föreläsning kan vara mellan 1 timme och 3 timmar inklusive gruppdiskussioner och/eller frågesport och passar alla åldrar: från ungdomar till äldre. För bokning och prisinformation, gå in på vår hemsida: sduf.se/boka-forelasning eller kontakta oss på kansli@sduf.se



Alla SDUF:s julfina anställda och projektanställda.

**God Jul & Gott Nytt år
önskar SDUF!**



Första Dövstudier-lägret för juniorer

● Tack deltagarna Mindie, Oliwia, Filippa, Momo, Rebekka och Alva med föreläsarna/ledarna Kristoffer och Johanna för ett fantastiskt första Dövstudier-läger för juniorer på Västanviks folkhögskola! Ett inslag om vad de gjorde finns i Lilla Aktuellt Teckenspråk. Ni andra - missade ni chansen? Oroa er inte, vi kör ett Dövstudier-läger för juniorer igen nästa år 2018! Ses vi?



Nordiskt barnläger i Finland

● Den 10 juli 2017 åkte sex härliga och långtansfulla tjejer från Sverige tillsammans med två pigga och glädjefyllda ledare till Virrat, Finland, för att delta i nordiskt barnläger, arrangerat av ungdomssektionen under Finlands Dövas Förbund (FAD). På plats träffade vi tio barn från Finland och tre från Norge. En vecka fylld med aktiviteter som klättring, bowling, grillning, besök till attraktionsplatsen PowerPark, kanotpaddling, bad och bastu.

Och så fick varje nordiskt land vara värd för en kväll med olika aktiviteter. Under vår svenska kväll bjöd vi på teater med viktiga händelser i svensk historia: vikingatiden, Bamse och flyktingkrisen 2015. De svenska ledarna bjöd också på humor som fick barnen att skratta oändligt mycket. Självklart kunde deltagarna inte låta bli att äta av det goda svenska godiset, som vi tog med till lägret! Till sist åkte alla hem den 16 juli och var mycket belåtna. 2019 står Norge som arrangör för nordiskt barnläger och det ser våra svenska barn redan fram emot! **Gruppledare Laith Fathulla**