

Ridweekend i Leksand

I augusti ordnade SDUF för första gången en Ridweekend för ungdomar mellan 18 och 30 år! Vi fick åka till vackra Dalarna, till Leksands ridklubb där vi både bodde, red och åt hela helgen. Väldigt smidigt att ha allt på samma ställe, lite som en egen värld med hästar och teckenspråk!

Vi anlände till ridklubben torsdag kväll, och efter en god middag fick vi en rundvisning i stallet där vi även träffade hästarna som skulle vara våra "egna" under helgen. Spännande inför morgondagens första ridpass, skulle vi passa ihop? Det blev mycket prat innan läggdags.

Fredag morgon såg vi att ridinstruktören Emma verkade ha lyckats bra med kombinationerna, alla blev nöjda och det fungerade bra med hästarna. Efter lunch åkte vi iväg på en utflykt till mysiga Tällberg och kopplade av på spa där hela eftermiddagen med utsikt över den vackra naturen.

Under lördagen blev det dressyrridning och hoppridning, med mysigt bastubesök på Västanviks folkhögskola under kvällen. Söndag förmiddag red vi ut i skogen med hästarna, det blev trav och galopp i en bäck samt fri ridning på en terrängbana, mycket uppskattat av både hästar och ryttare.

Helgen avrundades med voltige/balansträning där vi även fick rida våra "egna" hästar utan sadel. Roligt och utmanande! Trots allt var det inte en enda av oss som fick äta sand under helgen, så det blev ingen tårta till ridläraren! Bara till en deltagares födelsedag på lördagen (*man brukar få bjuda på tårta om man ramlar av hästen*).

Det blev en jättefin långhelg och vi hade väldigt roligt! Missa inte chansen och anmäl dig nästa gång, du med!

/Gruppledare Stine Venseth

