



### **Språkresa med 100 % amerikanska upplevelser**

På midsommarafton den 21 juni var det ingen vilken dag som helst! En lång flygresa till Washington DC väntades. Språkresedeltagarna samt ledarna delades upp i två olika grupper inför avresa, både från Köpenhamns flygplats och från Arlanda. Väl framme i Frankfurt flygplats i Tyskland blev hela truppen äntligen samlad och tillsammans flög vi till Baltimore i Maryland, USA, en flygplats lite strax utanför Washington D.C. Efter många timmars flygresa kom vi äntligen fram till Gallaudet University. Wow vilken häftig upplevelse att få vara här under ca två spännande veckor samt New York!

Språkresan börjades naturligtvis med ett besök på det teckenspråkiga kaféet Starbucks vilket gjorde våra beställningar mycket lättare och deltagarna fick testa sin förmåga med att beställa på amerikanskt teckenspråk. Vilken upplevelse!

Under helgen innan lägret med andra amerikaner började, så passade vi svenskar på att besöka det mysiga distriktet Georgetown och Chinatown för lite sightseeing och shopping. På måndagen satte hela ”Summer Youth Camp”, ett läger med andra döva amerikaner igång. Deltagarna fick en fartfylld vecka som innehöll olika aktiviteter och utflykter som t.ex. ”the Night Tour in D.C” där man fått se Washington DC på kvällen! Den sista dagen åkte vi allihop till Six Flags, en slags nöjespark som också har en vattenpark där man kunde bada och åka i galet roliga karuseller! Sedan som sista kväll innan lägrets avslut bjöds det på glass och avskedsungänt till de nya kompisarna deltagarna lärt känna under lägret.

På måndagen åkte vi till mäktiga New York City! Där fick vi besöka bland annat Empire State Building, Frihetsgudinnan, Times Square och 9/11 Memorial Museum. Som avslut blev det ytterligare shopping, såklart! Det har varit två lärorika och fantastiska veckor som vi sent aldrig kommer glömma!

/Språkreseledarna Madeleine Eriksson och Josephine Kirkegaard